

Anton Douglas



Anton Douglas is geboren op 21 juni 1910 te Padang. Hij was de zoon van Anton Karel Frederik Hendrik Everhardinus Douglas (9 december 1879, Den Bosch), eigenaar van onderneming Loeboe Raja te Padang Sidempoean (Sumatras Westkust) en Leonore de Clercq (4 juni 1880, Den Haag), onderwijzeres te Meester Cornelis (Batavia). Hij trouwde op 21 maart 1933 in Medan met Gezina Hendrika Roffel (9 april 1903, Odoorn). Na haar studie verpleegkunde wordt ze toegelaten tot uitoefening der verloskunde in Nederlands Indië. Ze gaat in 1930 als verpleegster naar Medan, NOI.



In 1935 was hij scoutsleiding van groep 2, de Oranje troep, in Medan. Met de kerstdagen gingen ze samen met de scouts van IEV groep 1 op kamp in Aek Naoelie. Een jaar later werd Anton leiding bij groep 1 IEV in Medan. Gezina werd in december 1935 geïnstalleerd als vaandrig door Hopvrouw Kroese uit Java. Mw. Aarsse werd toen Hoppie van de padvindstersgroep Oranje in Medan. Een week later werden door hen de eerste zes meisjes geïnstalleerd.

IEV was het Indo-Europeesch Verbond, een sociale beweging en politieke organisatie opgericht in 1919. Deze organisatie streed voor gelijkheid van rassen en politieke zeggenschap. Het was een van de eerste en grootste Europese organisaties in Nederlands-Indië die verlangde naar een onafhankelijk land, maar wel met een relatie met Nederland. De IEV-Padvinderij werd tegen het eind van 1928 opgericht in Bandung, als onderdeel van de IEV-Jeugdorganisatie verkort IEVJO. In augustus 1929 scheidden zij zich hiervan af en sloten zich aan bij de Vereeniging Nederlandsch Indische Padvindere (NIPV).



Anton ging in 1937 naar Gilwell Park in Engeland om daar de Gilwell cursus te volgen. Daarna bracht hij een bezoek aan de Wereld Jamboree in Nederland.

Na terugkeer in Nederlands Indië verhuist het gezin naar Java. In 1941 wordt in Batavia hun zoon Archibald Henri Anton geboren.

Tijdens de mobilisatie was Anton Landstorm sergeant 2^e klas, portier-tolk in het evacuatie hospitaal. Hij werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd. Hij kwam terecht in Fukoaka 14B in Japan. Tijdens de oorlog werd Gezina met haar zoon geïnterneerd in kamp Gedangan in Semarang. Het Klooster Gedangan (meisjesafdeling van het Europese weeshuis van de Zrs Franciscanessen van Heythuysen) lag in het noord-oostelijk stadsdeel van Semarang.



Het kamp was ondergebracht in het klooster (vandaar de naam Kloosterkamp).

Ze overleefden de oorlog alle drie en gingen in 1946 met de Nieuw Amsterdam van Singapore naar Rotterdam.

Meer informatie

[Deli courant » 21 maa 1933 - Art. 14 | Delpher](#)

[De Sumatra post » 31 dec 1935 - Art. 100 |](#)

[Delpher](#)

[Deli courant » 14 dec 1935 - Art. 3 | Delpher](#)

[De Sumatra post » 14 apr 1936 - Art. 68 |](#)

[Delpher](#)

[De Sumatra post » 10 dec 1936 - Art. 121 |](#)

[Delpher](#)

[Nieuwe Veendammer courant » 29 apr 1903 -](#)

[Art. 34 | Delpher](#)

[St. Joseph-Ziekenhuis te Heerlen \(ntvg.nl\)](#)

[Nieuwe Veendammer courant » 29 apr 1903 -](#)

[Art. 34 | Delpher](#)

[Registratie G.H. Roffel op 9 april 1903 » Open](#)

[Archieven](#)

[Registratie Gezina Hendrika Roffel op 9 april](#)

[1903 te Odoorn » Open Archieven](#)

[Geboorte Gezina Hendrika Roffel op 9 april](#)

[1903 te Valthermond » Open Archieven](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 10 jul 1941 - Art.](#)

[103 | Delpher](#)

[Gedangan \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Gedangan \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Registratie Gezina Hendrika Roffel op 9 april 1903 » Open Archieven](#)

[Boten- en passagiers-lijsten Nederlands-Indië \(passagierslijsten1945-1964.nl\)](#)

[Kampen in Japan \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[Fukuoka 14B.htm](#)

[Registratie Anton Douglas op 21 juni 1910 » Open Archieven](#)

[Leonore de Clercq \(1880-????\) » Stamboom Driessen » Genealogie Online](#)

[Registratie Anton Douglas \(in het jaar 1942-1996\) » Open Archieven](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.