



Jan Lodewijk Marie Theunissen wordt op 1 augustus 1915 in Abcoude-Proostdij geboren. Hij heeft zeven broers en zussen. Zijn jeugd brengt hij in Vught door. Zij wonen op Taalstraat 21. Samen met broertje Piet zit hij bij Scouting. Volgens zijn familie is hij een driftkop, maar ook scherp en moedig. Die eigenschappen blijkt hij later meer dan nodig te hebben.

Na zijn dienstplicht vertrekt hij naar Nederlands-Indië, om als reserve officier-vlieger bij het KNIL opgeleid te worden. In Bandung trouwt hij met Peterdina Hendrika Sanders en een jaar later krijgen ze een dochter, Suze.

Er dreigt oorlog en Japan rukt in Azië op. Hij is betrokken bij bombardementsaanvallen op de vloot en ontvangt hiervoor het Vliegerkruis. Het lukt niet om Japan op afstand te houden.

Zijn vrouw en dochter worden in het vrouwenkamp Tjihapit geïnterneerd. Dit kamp bestond uit huizen in een woonwijk in het noord-oostelijk stadsdeel van Bandoeng, begrensd door de Houtmanstraat, Groote Postweg, Magazijnstraat, Nassaulaan, Riouwstraat, Tjihapitweg en Tjiliwoengstraat. Jan wijkt met andere piloten uit naar Canberra en ze vormen met Australiërs het 18e squadron van de Netherlands East Indies-Royal Australian Air Force. Aan de Royal Netherlands Military Flying School in Amerika leren de piloten met bommenwerpers te vliegen en Jan is daar instructeur. In augustus 1943 keren ze naar Australië terug.



Jan leidt bij het 18e squadron volledige missies bombardementsaanvallen. Voor de 37 operationele vluchten in het zuidwesten van de Stille Oceaan ontvangt hij een tweede Vliegerkruis.

Gesneuveld door mitrailleurvuur

Thans is de definitieve bevestiging verkregen, dat de navolgende inzittenden van den Mitchell-bommenwerper, die op 2 Juli 1946 een noodlanding bij Pakan Baroe moest maken, ten gevolge van extremistisch mitrailleurvuur zijn gesneuveld: Res.-kapitein K. V. vliegerwaarnemer J. L. M. Theunissen, afkomstig uit Vught; soldaat leerling-radiotelegrafist mil. i. v. J. G. Kisman, afkomstig uit Gouda, legerno. 96322; adjudant-onderofficier mil. administratie M. Sonneveld, legerno. 83575, afkomstig uit 's-Gravenhage; militie-sergeant J. C. van der Tuyn, legerno. 36416, afkomstig uit Leiden.

Als Japan zich in de zomer van 1945 overgeeft keert hij terug naar Bandung, om zijn vrouw en dochter uit het kamp te halen. Op 2 juli 1946 maakt hij een landing met zijn Mitchell N5-238 in Pakanbaru en als hij nietsvermoedend komt voortaxiën, doorzeven Indonesische nationalisten met mitrailleurvuur de kist. Jan sneuvelt in deze hinderlaag. Het is niet bekend waar hij is begraven.

Zijn vrouw en dochter repatriëren naar Nederland en leren zijn familie kennen. Peterdina trouwt met de man van zijn zus. Zijn zus Philomena is in 1944 thuis in Breda bij een Engelse beschieting op de Duitsers gedood.

Jan wordt samen met J.P. Verbiezen en J.H. van Laarhoven, twee andere gevallen Vughtse militairen in Nederlands-Indië, op het Indië-monument in het Lievevrouwepark herdacht. Hij wordt ook herdacht op het 'Gedenkteken Luchtvaardenden' in Soesterberg. Het gedenkteken is opgericht ter nagedachtenis aan alle Nederlandse militairen van de militaire luchtvaart die door oorlogshandelingen of ongeval in hun luchtvaartuig omgekomen zijn als direct gevolg van de uitvoering van hun dienstopdracht in de periode 1913 tot heden.

Meer informatie

[Even voorstellen 7: Jan Theunissen – Vughts Museum](#)

[Jan Lodewijk Marie Theunissen | Oorlogsgravenstichting](#)

[Soesterberg, 'Gedenkteken Luchtvaardenden' - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.