

Johannes (Jan) Everardus van Beek is geboren op 26 juni 1928 in Amsterdam. Hij was de zoon van Hendrik van Beek en Adriana Johanna Thijssen.

Jan was voortrekker bij de St. Bavogroep in Amsterdam.

Na de oorlog ging hij als marinier 2e klas naar Nederlands Indië.

Hij is overleden door ziekte op 24 augustus 1949 in het marinehospitaal in Soerabaja. Jan is begraven op het Nederlands ereveld Kembang Kuning te Surabaya.

Meer informatie

[Johannes Everardus van Beek |](#)

[Oorlogsgravenstichting](#)

Voortgang november 1949-11 (voortrekkersblad van de KV)



IN MEMORIAM
V.T. JAN VAN BEEK.

Geb. 26 Juni 1928 te Amsterdam, overleden in Indonesië de 24e Aug. 1949. Voortrekker van de St. Bavogroep.

Er is geen moment in dit leven, waarop de dood ons niet verrassen kan. Midden in de blijde drukte van 't kampleven bereikte mij en één der stamleden het bericht van Jan's overlijden. Je wordt daar stil van en door je hoofd vliegen de herinneringen, die tezamen 'n slot-indruk vormen: Jan van Beek: het beeld van een echt Katholiek Voortrekker en Amsterdammer. 'n Kerel, die wel kon brommen over de eisen, die het leven soms stelde, maar zich niet onttrok aan de moeilijkheden; een kameraad, die zijn echte Amsterdamse humor nooit verloor; bovenal een man van een eenvoudige, maar vaste eerlijkheid (zijn brieven uit Indië bewijzen het zo duidelijk), die trouw bleef aan de idealen, die hij zich bij zijn Voortrekkersinstallatie gesteld had. O.L. Heer heeft het eindspoor gezet en we betuigen ons medeleven met Jan's ouders en familie, die een zwaar offer moesten brengen. Zij hadden, evenals wij, ongetwijfeld hun plannen voor als Jan terug zou zijn, maar God heeft het anders gewild.

Jan, je hebt het doel bereikt, waartoe ieder mens geschapen is. Wij hopen, dat God je reeds tot de hemel heeft toegelaten en bidden voor je zielerust. Tot weerziens en rust in vrede.