



Petrus (Piet) Leonardus Bastings wordt geboren op 15 juni 1920 in Eindhoven. Hij was de zoon van Cornelis Carolus Bastings en Arnolda Petronella van der Voort. Hij groeit op met een broer en zus.

Piet staat bekend als een uitstekende leerling. Hij is sportief, muzikaal en zijn grote hobby is fotografie. Hij was roverscout (voortrekker) bij de St. Paulusgroep in Eindhoven.



Als in het najaar van 1939 de oorlogsdreiging voor Nederland sterk toeneemt, wordt Piet onder de wapenen geroepen en als soldaat ingedeeld bij het 6-17 Depot Bataljon. Als onderdeel van de verdediging van de Vesting Holland wordt Piet gelegerd in Den Haag.

Op 10 mei 1940 valt het Duitse leger Nederland binnen. De *Luftwaffe* vliegt voor de grondtroepen uit om met valschermjagers strategische doelen verderop in Holland in te nemen en de Nederlandse strijdmacht zo tot een snelle overgave te dwingen. Vanaf die eerste oorlogsdag komt het dan ook tot felle gevechten rondom Den Haag.

Op 12 mei 1940 sneuvelde Piet in Wateringen, even ten zuiden van Den Haag, nadat hij in gevecht is geraakt met een eenheid van driehonderd Duitse parachutisten. Zijn officier vroeg een vrijwilliger om met hem een bruggetje voor het Klooster van Huize St. Jan op te blazen. Samen werden ze gedood door de Duitse parachutisten die aan de overzijde verdeckt waren opgesteld. Hij is 19 jaar geworden en wordt aanvankelijk op de RK begraafplaats in Wateringen begraven.



In 1951 wordt hij in Woensel herbegraven, om in 1980 zijn laatste rustplaats te vinden op Militair Ereveld Grebbeberg te Rhenen. In totaal verloren vijf Nederlandse militairen op 12 mei 1940 hun leven bij de strijd rond Wateringen.

Meer informatie

[Petrus Leonardus Bastings \(oorlogsgravenstichting.nl\)](https://www.oorlogsgravenstichting.nl)

[Petrus Leonardus Bastings | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Piet Bastings, Eindhoven 1920 | In Memoriam | Brabantse Gesneuvelden 1940 - 2020](#)

[Scouting Hopman Latour - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](https://scoutpedia.nl)

[STIWOT Forum - Toon onderwerp - Ter herinnering aan..](#)

De Katholieke Verkennerleider juli 1940

[Eindhovensche en Meierijsche courant » 31 mei 1940 - Art. 44 | Delpher](#)

[Details Database \(documentatiegroep40-45.nl\)](#)

OP MIJN EREWOORD BELOOF IK MET DE HULP VAN GOD'S GENADE ERNSTIG TE ZULLEN TRACHTEN: MIJN LICHT TE DOEN TEGENOVER GOD, DE KERK EN MIJN LAND, - IEDEREEN TE HELPEN WAAR IK KAN, - DE VERKENNERS-WET TE GEHOORZAMEN.

1. Vaandrig P. K o y s e r, van de St. Georgr. te Assen, diende als sergeant bij het 1e bat. 9 R.I. Bij een aanval in de nabijheid van Oegstgeest werd hij door bomscherven aan het rechterbeen gewond. Dit was in de voormiddag van 10 Mei. Eenmaal aanvankelijk de hoop op genezing, later bleek de verwonding te ernstig. Na een smartelijk lijden is hij, voorzien van de H. Sacramenten, op Maandagmorgen 27 Mei in het Ac. Ziekenhuis overleden in de ouderdom van ruim 20 jaar. De 30e Mei werd hij te Assen op het R.K. Kerkhof begraven.
2. Ben W u i s m a n, voortrekker van de St. Franciscusgroep te Schiedam, geb. 16 Nov. 1918, sneuvelde op 10 Mei te Wassom (L.), waar hij als sergeant was belast met de verdediging van een kasemat. Bij een hevige beschieting werd hij doodlijk getroffen. Hij werd begraven op het R.K. Kerkhof te Maasbracht.
3. P. B a s t i n g s, voortrekker van de St. Paulusgroep te Eindhoven is op het Hoogfeest van Pinksteren eervol gesneuveld te Wateringen, in een sneeuwtroep met parachutisttroepen.
4. In de hoogste vervulling van zijn plicht sneuvelde eervol op 14 Mei te Overberg Henk v a n V e e n, A.V.T. van de St. Jacobusgroep te den Haag in de ouderdom van 19 jaar. Hij werd te Amerongen begraven.

John M a n n, oud-vaandrig van de Tarcisiusgroep te Rotterdam, ochtgenoot van ere-soldaat Nieuwsteeg, sneuvelde als lid van het Korps Pontonniers eervol te Meerdijk op woensdag op het R.K. Kloosterkerkhof begraven.

J. H o n d r i c k x, ere-groepsleider der Damianusgroep te Den Haag, kwam met zijn echtgenote en kind om het leven tijdens een lucht-aanval te Den Helder.

Dick v a n T h o o r V.T. der St. Jorisstam te Eindhoven is eveneens in dienst van het vaderland eervol gevallen.

Herman V i s s e r, welp van de Sint Jorishorde te Breda, is met zijn vader en vier zusjes om 't leven gekomen. **Jac. L a r d e w e y**, welp van de St. Jorishorde te Breda is met vader en moeder omgekomen, allen tijdens de vlucht uit Breda op Pinkstermaandag.

DAT ZIJ RUSTEN IN VREDE!

Een hartelijk gebed wordt verzocht voor **Henk Wielens**, V.T. der Leendegroep te Tilburg, die diermate waard is overleden, dat hem een beem akteel worden geoordeeld. Hij wordt verpleegd in het lictel-ziekenhuis te Delft. Alstok voor Vaandrig **Th. K o w a l d e n**, van de St. Jorisgroep te Breda, die zwaer gewond is en verpleegd wordt in het St. Josephziekenhuis te Venlo.

Bid voor de Ziel van Zaliger
Petrus Leonardus Bastings
 Lid van de Aartsbroederschap van de H. Familie
 geboren 15 Juni 1920 te Eindhoven, is hij in eervol strijd voor het Vaderland gestorven 12 Mei 1940 te Wateringen (Z.H.).

Wees tot den dood toe getrouw en Ik zal u de kroon des levens geven.
 Apoc. II, 10.

Ik heb den goeden strijd gestreden, den loop voleindigd, het geloof bewaard. Voorts is mij weggelegd de kroon der gerechtigheid, welke de Heer, de rechtvaardige Rechter, mij te dien dage geven zal.
 II Tim. IV, 7, 8.

Goedheid des harten, minzaamheid, eenvoud en oprechtheid, ziedaar, waarom hij bemind was bij God en de menschen.
 Eccli 45, 1.

Geen enkele dag des levens heb ik U, o Moeder Maria, vergeten. De godsvrucht tot Maria is een onderpand ter zaligheid. Gelukkig hij, die leeft en sterft onder Maria's bescherming.
 H. Alph. Lig.

Geliefde Ouders, treurt niet over mijn dood; wat ik hoopte, bezit ik reeds; met Hem ben ik in den hemel vereenigd, wien ik op aarde uit geheel mijn hart beminde.
 Off. S. Agn.

Gij allen, mijne dierbaren, vaartwel tot in den hemel en helpt mij door uwe gebeden tot God. Rom. XV, 30.
 Mijn Jezus barmhartigheid. 300 d. afl.
HIJ RUSTE IN VREDE.

A. v. d. Broek. Koster, Fellenoord.

„Op mijn erewoord beloof ik met de hulp van Gods genade ernstig te zullen trachten: mijn plicht te doen tegenover God, de Kerk en mijn land.”

In de vervulling van die plicht offerden hun leven:
P. BASTINGS,
 voortrekker van de St. Paulusgroep te Eindhoven, die op het Hoogfeest van Pinksteren sneuvelde tijdens een gevecht met parachutisttroepen te Wateringen.

DICK VAN THOOR,
 V.T. van de Charles de Foucauldstam te Utrecht, vóórden van de St. Joris-stam te Eindhoven, die op de morgen van de 10de Mei viel te Rotterdam.

HENK VAN VEEN,
 A.V.T. van de St. Jacobusgroep te Den Haag, die de 14de Mei sneuvelde te Overberg.

BEN WUISMAN,
 voortrekker van de St. Franciscusgroep te Schiedam, die de 10de Mei sneuvelde te Wessens (L.), waar hij als sergeant was belast met de verdediging van een kasemat.

DAT ZIJ RUSTEN IN VREDE!

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.