

Landri Lambert is geboren op 3 juni 1919 in Lo, België. Hij was de zoon van Maurice Lambert en Marthe Marie Ghysaert. Aan het begin van de oorlog woonde hij op Hertog van Brabantlei 31 in Hoboken.

Hij was in de meidagen onderluitenant in het Belgische leger. Hij nam deel aan de Achttiendaagse Veldtocht en raakte gewond bij Maastricht.

Hij onderscheidde zich op bijzondere wijze gedurende de gevechten te Humbeek, België, op 17 mei 1940, waar hij ondanks dat hij gewond geraakt was, tot driemaal toe, onder dodelijk vuur tegenaanvallen uitvoerde op de vijandelijke troepen.



Hij werd opgenomen in het Hauptkriegs-gefangen-lazaret Maastricht. Daar overleed hij op 18 juli 1940 aan zijn verwondingen. Als reden van overlijden staat genoteerd: "Mort d'épuisement suite à amputation des deux bras" (Dood van uitputting na amputatie van beide armen). Hij werd in eerste instantie begraven op het Heldenfriedhof (Duits kerkhof), graf C.C. 86, in Maastricht. Bij zijn begrafenis waren veel padvinders aanwezig die zowel zijn kist als de bloemen dragen. Later werd hij herbegraven op het Belgisch Militaire ereveld op de Gemeentelijke Begraafplaats aan de Tongerseweg te Maastricht.

Op de Gemeentelijke begraafplaats aan de Tongerseweg bevindt zich een ereveld voor 43 Belgische soldaten die sneuvelden of gewond raakten bij de bruggen over het Albertkanaal en fort Eben Emael en in Maastricht kwamen te overlijden.

Meer informatie

['Begravenis S/L Lambert Landre. Gestorven Hauptkriegsgefangen-lazaret Maastricht. 19-7-1940.' - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Landri Lambert | Oorlogsgravenstichting](#)

[Dead person | Belgian War Dead Register](#)

[Beeldbank \(beeldbankwo2.nl\)](#)

[Belgische militairen \(maastrichtsegevelstenen.nl\)](#)

[Tous les noms enregistrés dans la base de données - Alle namen opgenomen in de database \(bel-memorial.org\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.