



Albert Willem Claasen is geboren op 15 november 1889 in Magelang, NOI. Hij is de zoon van Bernardus Claasen en Louise Albertina Maks. Na zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda wordt hij in 1911 geplaatst in Amersfoort en twee jaar later wordt hij gelegeerd in Kampen. Hij trouwt op 21 november 1918 in Genderen met Neeltje Jansje Bos

In maart 1920 wordt de afdeling Kampen (groep 1 De Steuren) van de Nederlandse Padvinders Vereniging opgericht en er wordt gestart met 60 padvinders. Albert wordt als hopman benoemd. In april 1921 neemt hij afscheid omdat hij wordt overgeplaatst naar Breda. Hopman van der Schee neemt de leiding van de groep in Kampen over. In Breda gaat hij weer als hopman aan de slag.

<p>Kampen. „De Steuren“. In de eerste plaats dient er even de aandacht op gevestigd te worden, dat Hopman Claasen tot onzen spijt naar Breda vertrokken is, waar hij naar wij vernemen ook weer als zoodanig werkzaam is. Hopman Claasen ook langs dezen weg nogmaals dank, wat de Kampertroep is, is Uw werk! Hopman van der Schee is zoo goed geweest de leiding over te nemen, en we wenschen hem allen hetzelfde succes toe. Zijn adres is IJsselkade 65. Verder is ons clublokaal verplaatst van Groenenstraat naar Voorstraat tusschen de Blauwehand- en de Breede-steeg. 1 en 2 April hebben we een Fancy-Fair gehouden ten bate van de Troepkas, welke na aftrek der onvermijdelijke onkosten f 250.— opleverde. Namens de voetbalclub onzer afdeeling deel ik hierbij mede dat zij gaarne wedstrijden zullen aannemen tegen de omliggende afdeelingen. Inlichtingen hieromtrent worden gaarne gegeven door Fr. Mandors, Buiten-Nieuwstraat. ZWALUW.</p>	<p>Breda. De P.V.-beweging, die hier een tijdlang stilgestaan heeft, komt weer tot eenige bloei, onder de goede leiding van onze Hopman Claasen. We hebben reeds verscheidene troepavondjes gehad, waar we veel plezier gehad hebben. Op het laatste avondje hebben we hier de afd. Dordrecht, Eindhoven en twee vaandrigs uit den Bosch als gasten gehad. Thans zullen we binnenkort de gasten van de afd. Dordrecht zijn, waar we hopen een paar gezellige dagen door te brengen. In de week van 25 Febr. tot 4 Maart hebben de jongens hun P.V.-wet eens goed nagekeken, n.l. door een collecte voor de Russische kinderen, die f 1328,70 opbracht, d.w.z. ruim 130 menschen dit voorjaar van den hongerdood bevrijden. We hopen, dat alle afd. van Nederland dit voorbeeld zullen volgen, opdat we onze medemenschen kunnen helpen. Tot onze grooten spijt, zullen we onzen Vaandrig Polanen voor onbeperkten tijd moeten missen, daar hij voor z'n werk naar een andere plaats moet. We hopen, dat wanneer hij weer in ons midden terugkomt, zijn voorbeeld steeds door ons gevolgd is geworden. W. PRUIS, Patr.-leider „Honden“.</p>
---	---

Tijdens de mobilisatie is hij Majoor bij de Mil. Gasschool. De Gasschool is opgericht in 1926 in Utrecht. Hier worden in de eerste plaats beroeps- en reserveofficieren opgeleid voor de functie van gasofficier bij de onderdelen van het leger. Na de capitulatie worden Nederlandse militairen kort krijgsgevangen genomen en daarna vrijgelaten.

Op 15 mei 1942 werd hij met vrijwel alle Nederlandse beroepsofficieren in Duitse krijgsgevangenschap weggevoerd. Gedurende drie jaar verbleef hij in Duitse gevangenkampen. Via Breda ging hij naar Oflag XIII B Neurenberg-Langwasser. Op 8 augustus werden de krijgsgevangenen verplaatst naar Stalag 371 Stanislau en in januari 1944 naar Oflag 67 Neubrandenburg. Op 1 juni 1944 ging hij vervolgens naar Ilag VII / Oflag Tittmonin. Op 31 mei 1945 keert hij terug naar Nederland.

In 1948 wordt hij officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij is overleden op 5 oktober 1975 in Roden.

Meer informatie

[Registratie Albert Willem Claasen op 15 november 1889 te Malang » Open Archieven](#)
[Huwelijk Neeltje Jansje Bos & Bernardus Claasen & Hendrik Bos & Louise Albertina Maks & Arina Zoetje Oosthoek & Albert Willem Claasen op 21 november 1918 te Eethen, Genderen en Heesbeen » Open Archieven](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 7, 1921, no. 11, 30-04-1921 » 30 april 1921 - Pag. 12 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 8, 1922, no. 6, 16-03-1922 » 16 maa 1922 - Pag. 19 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.