



Arie Schurink is geboren op 5 april 1896 in Zwolle. Hij was de zoon van Hendrik Schurink en Aleida Hendrika Johanna Appelhof. Hij trouwde op 19 maart 1920 in Kampen met Gerdina Antonia Vogelsang. Ze krijgen twee kinderen.

In 1938 was hij penningmeester van de afdeling Kampen van de Vereniging De Nederlandsche Padvindders. De Kamper Zeeverkenner (ook wel de Steuren genoemd) worden op 3 november 1912 voor het eerste in de pers genoemd en in 1920 krijgen ze de koninklijke goedkeuring.

Hij was beroepsmilitair en tijdens de mobilisatie was hij Kapitein bij de militaire administratie. Op 15 mei 1942 werd hij met vrijwel alle Nederlandse beroepsofficieren in Duitse krijgsgevangenschap weggevoerd. De reis gaat naar Oflag XIII B in Neurenberg-Langwasser, bij Nürnberg. Op 7 juli 1942 wordt hij ontslagen uit krijgsgevangenschap.

Arie is overleden op 19 januari 1981 in Utrecht.

Verscheidende scouts van de Kamper Zeeverkenner waren actief in de oorlog als hulpverlener (Samuel Perrin), bij het verzet (Henk Brunt, Willem en Gerrit van der Drift, Wolter van der Kamp), als Engelandvaarder (Albert de Boer) of als militair (Johan Wijnsouw, Arie Schurink, Frederic Baron van Boecop, Bernard de Hosson, Jan Willem Wolters). Niet iedereen overleefde de oorlog.

Direct na de oorlog werd de naam van de Kamper Zeeverkenner veranderd in de huidige naam Henk Brunt groep, als eerbetoon aan hun lid Henk Brunt die in de oorlog actief was in het verzet, werd opgepakt en omkwam in een concentratiekamp.

Meer informatie

[Geboorte Arie Schurink op 5 april 1896 te Zwolle » Open Archieven](#)

[Arie Schurink \(1896 - d.\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Arie Schurink \(1896-1981\) » Stamboom Vijgh » Genealogie Online](#)

[Zoekresultaten krijgsgevangenen vanaf juli 1940 – Krijgsgevangen.nl](#)

[almanak1938_4_adressen.pdf \(kamperalmanak.nl\)](#)

[henkbruntgroep.nl](#)

[Dagboek-Kokje-11-05-2020.pdf \(usercontent.one\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.