



Maurits Goudeketting is geboren op 6 augustus 1920 in Velsen. Hij was de zoon van Alexander Goudeketting (1889-1943) en Kaatje Wijnschenk (1882-1967). Hij had een oudere zus Rebecca (1914-1943) en een oudere broer Raphael (Felix) (1916-1943). Zijn vader zat in de handel in vis en verkocht aan zowel winkels en vismarkten binnen en rond Amsterdam. Het gezin vertrok in 1924 naar Eindhoven en opende daar een viswinkel genaamd "*Wijnschenks Vischhandel*". Vader reisde vaak naar Velsen om de vis voor de winkel te kopen. Het gezin werkte hard, maar op vrijdagavond werd de sjabbat vaak gevierd.

In Eindhoven was broer Felix lid van Scouting.

De winkel in Eindhoven werd in 1929 overgedragen aan een oom. Het gezin vertrok naar Den Haag en daar werd een nieuwe viswinkel geopend. Felix trouwt in 1933 met Esther en vertrekt naar Brussel om dichterbij haar familie te zijn. Zus Rebecca verloofde zich met Herman (Hartog Kloot). Door de recessie ging het slecht met de zaken. Maurits wordt actief bij de Haagse joodse TOP groep. In 1933 is hij scout in de Kievitenpatrouille.

In 1932 werd in Den Haag het initiatief genomen om binnen de joodse Vereniging Toneel Ontspanning Philantropie (T.O.P.) een Scoutinggroep op te richten. In januari 1933 werd de groep formeel geïnstalleerd als T.O.P.-groep (groep 28) binnen het district Den Haag van de NPV. Van de groep waren zowel jongens (welpen, padvindere en voortrekkers) als meisjes (meisjesgezellen) lid. De groep was actief in het district, deed mee aan districtswedstrijden en kreeg op een gegeven moment de beschikking over een eigen kampeerterrain. Leo Polak werd hopman en zou dit tot het verbod op Scouting in 1941 blijven. Zijn zus To was enige tijd Akela. In 1936 werd een de Koning David Stam opgericht onder leiding van Oubaas Gompers. De Jamboree van 1937 was een hoogtepunt in de geschiedenis van de T.O.P.-groep. In totaal namen 48 leden deel aan dit evenement (24 verkenners met twee leiders; drie voortrekkers met één leider en veertien welpen met vier leid(st)ers). De T.O.P.-groep kreeg de zorg voor het foerageren van de Joodse groepen in het kamp. De meisjesgezellen stopten dat jaar door gebrek aan leiding.

Uiteindelijk vertrokken Maurits met zijn ouders halverwege de jaren '30 ook naar Brussel. Na de Duitse inval vertrokken een aantal familieleden naar Parijs en van daar verder naar het Zuiden. De Franse regering was niet erg welwillend tegenover vluchtelingen en in februari 1942 werden Maurits, Felix en hun vader tewerkgesteld. De houding ten opzichte van joden werd ook steeds grimmiger en veel joden werden op transport gesteld naar concentratiekampen. Maurits besloot de Pyreneeën over te gaan op 16 december 1942. Felix zou een dag later volgen. Hun vader was te zwak. Uiteindelijk kwamen Felix en zijn vader terecht in concentratiekamp Majdanek waar ze op 11 maart 1943 zijn vermoord. Zijn zus werd al een half jaar eerder omgebracht in concentratiekamp Auschwitz op 14 september 1942. Zijn moeder was drie jaar ondergedoken met behulp van het Franse verzet.

Maurits wist te ontkomen naar Engeland waar hij op 16 juni 1943 aankwam. In Engeland werden de Engelandvaarders verhoord door de Britse veiligheidsdienst MI5. Hij werd daarna op 30 juni 1943 verhoord door de Nederlandse veiligheidsdienst. De verhoren van de Nederlandse veiligheidsdienst zijn bewaard gebleven.

Maurits werd opgeleid bij de Luchtmacht en deed mee met D-day als boordschutter op een B25. In mei 1945 was Maurits op het vliegveld in Eindhoven toen een DC-3 landde met gewonde Nederlandse burgers die in ziekenhuizen in heel Frankrijk hadden gelegen. De meesten waren recent bevrijd uit concentratiekampen. Onder hen was Rob Wiener, de scoutingvriend van zijn broer Felix uit Eindhoven.

Hij ontving in oktober 1944 het Vliegerkruis wegens: *Gedurende geruime tijd bij het 320<sup>e</sup> squadron R.D.N.A.S. van onze Marine Luchtvaartdienst in het Verenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijkt gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.*

Na de oorlog trouwde Maurice in 1946 met Bianca Wiener (1920–1994), de zus van Rob Wiener. Ze was een Joodse vrouw die in het verzet in Nederland had gezeten. In 1953 vertrekt het echtpaar met hun 2 kinderen naar Toronto, Canada.

#### **Meer informatie**

[Raphael Goudekettering \(joodsmonument.nl\)](http://joodsmonument.nl)

[Maurits Goudekettering - joodsamsterdam](http://joodsamsterdam.nl)

[Veteranen vertellen 70 jaar na D-Day | 03 | Alle Hens \(defensie.nl\)](http://defensie.nl)

[HERINNERINGEN AAN DE CROSSLINE UIT PAPENDRECHT EN SLIEDRECHT \(dordtenazoeker.nl\)](http://dordtenazoeker.nl)

[Rob Wiener \(eindhovenfotos.nl\)](http://eindhovenfotos.nl)

[Ha'ammud = De vuurzuil = Ha'amoed; officieel orgaan van gecombineerde Haagsche Joodsche wijk-, cultuur-, sport- en jeugdverenigingen, jrg 2, 1933, no 17, 13-01-1933 » 13 jan 1933 - Pag. 13 | Delpher](http://www.ha'ammud.nl)

[Nederlandse Ridderorden en Onderscheidingen](http://www.onderscheidingen.nl)

[Nederlands Instituut voor Militaire Historie \(NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie\) -](http://www.nimh.nl)

[Nederlands Instituut voor Militaire Historie \(archieven.nl\)](http://archieven.nl)

[Nationaal Archief](http://www.na.nl)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.