

Leonardus (Leo) de Neef is geboren op 27 april 1920 in Rotterdam. Hij was de zoon van IJsbrand de Neef en Maria Aletta Johanna Snelleman.

Leo was voortrekker bij groep 17, Oranje-Blauw in Rotterdam.

Tijdens de mobilisatie was hij Cadet Vaandrig en ingedeeld bij de Militaire Administratie. In het logboek van zijn Scoutinggroep wordt op 30 mei 1940 opgetekend: *De overige gemobiliseerden, schipper van de Tak, Leo de Neef en Arie van de Bosch maken het goed en zullen waarschijnlijk spoedig weer in ons midden zijn.*

Na verloop van tijd werden Nederlandse officieren toch weer in krijgsgevangenschap weggevoerd. Leo werd op 1 maart 1943 gevangen genomen en als krijgsgevangene vanuit Utrecht op transport gezet naar krijgsgevangenkamp in Stalag 371 Stanislau. Daar kwam hij op 10 maart aan. Na verloop van tijd ging hij naar Oflag 67 Neubrandenburg waar hij op 17 januari 1944 aankwam. Na de bevrijding kwam hij op 5 juni 1945 aan in Zeist

Hij trouwde in Breda op 24 september 1947 met Elisabeth Kegge (5 april 1925, Breda). Ze kregen 3 kinderen. Na de oorlog werd hij plaatsvervangend hoofd directeur technische zaken PTT. Hij is overleden in Den Haag op 26 maart 1998.

Meer informatie

Archief Scoutinggroep Oranje Blauw, Jubileumboek Oranje Blauw 90 jaar
[Zoekresultaten krijgsgevangenen vanaf juli 1940 – Krijgsgevangen.nl](#)
[Genealogie De Neef - De Neeff - Deneef \(annemarthsterringa.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.