



Marcel Adolf Mignot wordt geboren op 4 februari 1914 in Eindhoven. Hij is de zoon van Remi Pierre Paul Antoine Marie Mignot en Lidwina Nathalia Helena Maria Deurvorst. Hij heeft vier broers en een zus.

Marcel is actief bij Scouting en wordt in 1936 assistent Welpenleiding bij de 2e groep in Eindhoven. Deze groep is in 1918 opgericht. Zijn broer Willem is daar een jaar eerder Welpenleiding geworden. Ook zijn zus Lidwina is actief bij Scouting, in 1934 als welpenleidster bij de Don Boscogroep en twee jaar later als welpenleidster bij de St Jorisgroep.

Marcel meldt zich voor militaire dienst bij de Koninklijke Landmacht en wordt als kornet ingedeeld bij de artillerie. Als in de loop van 1939-1940 de oorlogsdreiging ook voor Nederland sterk toeneemt, wordt Marcel onder de wapenen geroepen en ingezet bij de landsverdediging aan de Grebbelinie. Op 10 mei 1940, de dag dat het Duitse leger Nederland binnenvalt, is Marcel als sectiecommandant toegevoegd aan een veldbatterij, opgesteld langs de stoplijn aan de voet van de Grebbeberg bij st 19 RI. Op 13 mei wordt de stoplijn door de Duitsers opgerold en geeft Marcel opdracht terug te trekken. Samen met stukscommandant korporaal Van Rhijn en soldaat van Grinsven probeert hij onder dekking van de bossages om Ouwehand heen te trekken. Marcel loopt voorop en wordt bij het oversteken van een zandpad door de Duitsers getroffen. Van Rhijn weet met een gewonde Van Grinsven eigen troepen te bereiken, maar Marcel blijft levenloos achter, op slag gedood door een schot in de borst.

Hij is 26 jaar geworden en rust op het Militair ereveld Grebbeberg in Rhenen.

Na de oorlog werd de 2e groep in Eindhoven hernoemd in Graaf Bernadotte.



## Meer informatie

[Remi Pierre Paul Antoine Marie Mignot \(1878-1953\) » Stamboom van Meerwijk » Genealogie Online](#)

[Parenteel van Adrian Nicolas Mignot \(mignot-en-de-block.nl\)](#)

[Marcel Adolf Mignot \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Marcel Adolf Mignot | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvindere, jrg 21, 1936, no 2, 1936 » 1936-02 - Pag. 32 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvindere, jrg 18, 1934, no 8, 1934 » 1934-09 - Pag. 11 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvindere, jrg 19, 1935, no 4, 1935 » 1935-04 - Pag. 8 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no 2, 1936 »](#)  
[1936-02 - Pag. 32 | Delpher](#)  
[Marcel Mignot, Eindhoven 1914 | In Memoriam | Brabantse Gesneuvelden 1940 - 2021](#)  
[Marcel Adolf Mignot - De Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling in mei 1940](#)  
[Scouting Eindhoven - Graaf Folke Bernadotte \(1916\)](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.