



Dick Johan van Toor is geboren op 31 januari 1918 te Strijp. Hij was de zoon van Cornelis Willem van Toor en Maria Catharina Josphina Vercoelen.

Hij was scout en roverscout (voortrekker) bij de St Jorisstam in Eindhoven. Tot zijn diensttijd is hij student in Eindhoven. Toen hij in Utrecht gelegeerd was, werd hij voortrekker bij de in 1928 opgerichte Charles de Foucauldgroep (KV).

Als in het najaar van 1939 de oorlogsdreiging ook voor Nederland sterk lijkt toe te nemen, wordt hij voor de dienstplicht gemobiliseerd. Vanuit de reservetroepen wordt hij als korporaal-rekruut voor opleiding naar de School Reserve Officieren Geneeskundige Troepen in Utrecht gezonden.

In de vroege ochtend van 10 mei wordt Dick met zijn onderdeel vanuit Utrecht naar het militair hospitaal in Oud-Beijerland gezonden. Op dat moment zijn zij nog niet op de hoogte van de Duitse aanval op Rotterdam. Als de geneeskundige troepen, honderd rekruten, aankomen op het Maasstation, is dat pas kort door de Nederlandse verdedigers heroverd. Onder hevig Duits vuur moet het station worden verlaten, om via het Haringvliet en de Nieuwe Haven het centrum te bereiken. De mariniers willen de bruggen die zij bewaken niet lager dan een meter hoog laten zakken, zodat de rekruten daar sprongsgewijs de hindernis moeten nemen, telkens in kleine groepen. Zodra de Duitsers het patroon doorhebben, openen ze het vuur op de rekruten. Enkelen raken daarbij gewond, maar Dick wordt door een buikschot fataal getroffen. Hij bezwijkt diezelfde dag aan zijn verwonding op het Oostplein. Dick is 22 jaar geworden.

Na de oorlog werd het Willibrorduskerkje in Waalre ingericht als gedachteniskapel voor de Brabantse Soldaat. Het monument herinnert aan de onbekende Brabantse burgers en militairen die sinds de meidagen van 1940 zijn gevallen. De ouders van Dick van Toor hebben toen toestemming gegeven om hun zoon op te graven en te herbegraven als de Brabantse Soldaat. Dick de eerste Brabander die in de meidagen van 1940 omkwam. Zijn familie heeft een gebrandschilderde madonna doen plaatsen in het roosvenster boven het altaar. De grafzerk werd gemaakt door Niel Steenbergen.



In oktober 1944 werd door enkele Valkenswaardse jongens de St. Antoniusgroep opgericht. De registratie bij het toenmalige hoofdkwartier van Scouting vond plaats in april 1945. De hopman was Wim Matveld. De naam van de verkennersgroep werd Dick van Toortroep. April 1946 werd de groep uitgebreid met een welpenhorde. Het originele gedachtenisprentje en het kruisje van Dick van Toor zijn te vinden in de blokhut van Dick van Toor. Later is de groep hernoemd in Scouting Dick van Toor.

Vlak na de oorlog maken de katholieke scouts in Utrecht een herdenkingsplaat met daarop de namen van de omgekomen voortrekkers van Katholieke groepen; Antoon Bartmann (1925), Loe Berghout (1926), Guus Born (1920), Hans Freericks (1925), Rudi Kieft (1920), Piet Kousbroek (1924), Jan Meurs (1918), Jan Schmeink (1922), Dick van Toor (1918), Jo van Veenendaal (1920) en Joop Wilderbeek (1926). De plaat heeft een tijd gelegen op de zolder van het oude districtskantoor van de Katholieke Verkenners in Utrecht en ligt nu in het museum van regio Drie Rivieren-Utrecht.



Meer informatie

[Dick Johan van Toor \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://dickjohanvantoor.nl)

[Dick Johan van Toor | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Graf van de onbekende soldaat \(Waalre\) - Wikipedia](#)

[Dirk Johan van Toor \[Zuidfront Holland - Mei 1940\] \(zuidfront-holland1940.nl\)](#)

[Geschiedenis – Scoutinggroep Dick van Toor \(design.blog\)](#)

[Dick van Toor, Strijp 1918 | In Memoriam | Brabantse Gesneuvelden 1940 - 2021](#)

De Katholieke Verkennersleider juli 1940

[Dirk Johan van Toor geb. 31 jan 1918 Strijp, Noord-Brabant, NLD ovl. 10 mei 1940](#)

[Rotterdam, Zuid-Holland, NLD: Bevolkingsreconstructie Stad Rotterdam 1811 t/m 1930 \(voorouder.nl\)](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.