

Jhr. Constant Gevers Deijnoot werd geboren op 15 oktober 1910 in Amersfoort. Hij was een zoon van Dirk Rudolf Gevers Deijnoot en Henriëtte Charlotte van den Berg van Saparoea. Hij had een oudere broer Willem Anton (1906) en een jongere broer Rutger Adriaan Theodoor (1913). In 1912 verhuisde het gezin naar De Bilt.

In 1927 deed Constant mee aan een prijsvraag in De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders". Zijn broer Rutger werd in 1932 welpenleider bij groep 1 in Bilthoven en in 1936, toen hij in Rotterdam woonde, districtssecretaris van het district buitenland van de Broederschap van Oud Padvinders.

Constant trouwde op 17 juni 1938 in Bloemendaal met de Hongaarse Zsófia Frederika Emma Reusz de Ráthony (1910, Budapest) en ging wonen in Ede. Hij was hervormd en rentmeester van beroep.

Hij was lid van de Oud Padvinders Vereniging in Ede.

Tijdens de mobilisatie en de meidagen van 1940 was hij als luitenant Adjudant Afdelingscommandant Res 1<sup>e</sup> Lt. I-I-17 L.A. Hij sneuvelde tijdens een poging het belegerde kwartier van de batterijcommandant te ontzetten op 10 mei 1940 te Dubbeldam.

Constant is 29 jaar geworden en ligt begraven op de Gemeente begraafplaats Dubbeldam.

Zijn broer Willem ging via het neutrale Zweden als Engelandvaarder naar Engeland en kwam daar in april 1944 aan.

## Meer informatie

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 26, 1940, no. 11, 1940 » 1940-11 - Pag. 21 |](#)

[Delpher](#)

[Constant Gevers Deijnoot \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Constant Jhr. Gevers Deynoot | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Constant Gevers Deijnoot \[Zuidfront Holland - Mei 1940\] \(zuidfront-holland1940.nl\)](#)

[Person:Constant Gevers Deynoot \(1\) - Genealogy \(werelate.org\)](#)



[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 13, 1927, no. 5, 1927 » 1927-05 - Pag. 2 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 16, 1932, no. 1, 1932 » 1932-01 - Pag. 8 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no. 11, 1936 » 1936-12 - Pag. 22 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no. 5, 1937 » 1937-05 - Pag. 33 | Delpher](#)

[Reizen van Engelandvaarders | Nationaal Archief](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.