

Hiddo Blaauw is geboren op 28 november 1903 te Slochteren. Hij was voor de oorlog voortrekker bij groep 5 De Havik in Groningen.



Hiddo was matroos op de koopvaardij. Op 7 december 1940 om 22.39 uur vuurde de U-99 een torpedo af op de SS Farmsum, een achterblijver van konvooi OB-252, in zware zee. De torpedo was een grondloper en raakte het schip boven de waterlijn bij het achterschip, waarbij het hekschot overboord werd geblazen. Een tweede torpedo werd afgevuurd op de boeg van het schip, maar raakte ook het achterschip.

De volgende torpedo sloeg midscheeps toe en deed het schip binnen drie minuten zinken. Van de 31 bemanningsleden verlieten 19 overlevenden het schip in reddingsboten en werden uiteindelijk opgepikt door HMS Ambuscade (D 38) met ernstige tekenen van bevriezing, vier van hen stierven alsnog. Hiddo kreeg een zeemansgraf.

In Wigwamnieuws, het groepsblad van Scouting De Havik, worden op 27 juli 1945 Oud-Vaandrig Harry Leefsma en Voortrekker Hiddo Blaauw herdacht die de oorlog niet overleefden.

Meer informatie

[Hiddo Blaauw \(oorlogsgravenstichting.nl\)](https://oorlogsgravenstichting.nl)

[Hiddo Blaauw | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Zwiggelaar Auctions](#)

[U 99 \(Kriegsmarine\) - Wikipedia](#)

[Farmsum \(Dutch Steam merchant\) - Ships hit by German U-boats during WWII - uboat.net](#)