



Johan Heinrich (Hans) Redeke is geboren op 5 december 1908 in Den Helder. Hij was de zoon van Heinrich Carl Redeke en Julie Laurence (Liesbeth) Hoek. Hans had twee zussen, Lies (1903) en Pauline (1904), en een broer, David (1911).

De broers en zussen Redeke waren actief binnen Scouting. Ook moeder Liesbeth was Padvindster. Haar gildenaam was Ivag (Ik Vind Alles Goed). In Den Helder heeft haar moeder in 1920 een groep waterpadvindsters opgericht. Dit is de huidige Scouting Inka-groep. Nadat het gezin naar Haarlem verhuisde werd Liesbeth daar Guido.

Hans werd tweede stuurman op de koopvaardij bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij in Nederlands Indië.

Hij is op 7 juni 1933 in Soerabaja, NOI, getrouwd met Maria Louise Theresia Goes. Ze kregen twee kinderen. Constance (Stanneke) werd geboren in 1940.

Zijn vrouw werd met hun kinderen tijdens de Japanse bezetting geïnterneerd in kamp Lampersari. Dochter Constance overleed hier in 1944.



Hans voer aan het begin van de oorlog op de M.S. Tobelo met gezagvoerder Charles Josephus Walraven. Op 21 februari 1942 viel het schip nabij Koepang in Japanse handen, na een mislukte poging van de bemanning om het schip te laten zinken. Hans Redeke werd wegens sabotageactiviteiten door de Japanners op 7 mei 1942 publiekelijk geëxecuteerd in Koepang (Timor) samen met andere KPM

bemanningsleden Charles Josephus Walraven (gezagvoerder), Albert Jacob van de Wal (Hoofd WTK) en Adrianus Hendrikus Leonardus Tabak (4e Stuurman). Hij werd in eerste instantie begraven in een massagraf in Koepang en later herbegraven op het Nederlands Ereveld Kembang Kuning bij Soerabaja. Het schip werd later door de Japanners in gebruik genomen als Tobi Maru.

De hele familie is actief in de oorlog: Zus Lies werd in de oorlog met haar pioniers van de Spidogroep opgepakt omdat ze illegaal Denkdag vierden. Omdat ze deelnam aan bijeenkomsten van padvindsters moest ze op de Huishoudschool stoppen. Op een gegeven moment kwam ze in contact met het verzet. Ze heeft koeriersdiensten verricht voor verzetsgroepen in Schiedam en Breukelen. Pauline



trouwde met Dré Aussems. Haar man is zeer actief in het verzet en Pauline helpt met de opvang en het verbergen van gedropte geheim agenten. Op een gegeven moment moeten zij en haar man op de vlucht. Ze houden zich wekenlang schuil. David werd huisarts en is actief in het artsenverzet. Hij wordt opgepakt en komt terecht in Kamp Amersfoort.

### **Meer informatie**

[Johan Heinrich "Hans" Redeke \(1908-1942\) » Stamboom Hoek, van Scherpenzeel, la Verge en van de Water » Genealogie Online](#)

[Johann Heinrich Redeke | Oorlogsgravenstichting](#)

[Koninklijke Paketvaart Maatschappij - Wikipedia](#)

[Johann Heinrich Redeke | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Constance Redeke | Oorlogsgravenstichting](#)

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.