



Betje Sophie (Bep) Boektje wordt op 10 januari 1927 geboren. Haar vader heeft een winkel in Kampen met naast huishoudelijke artikelen ook rijwielen en sportartikelen. Het gezin neemt actief deel aan de Kamper samenleving.

Op 21 januari 1936 vond in Kampen de oprichting plaats van de afdeling Kampen van het Nederlands Padvindersgilde. De groep kreeg later de naam Hanzeluiden. Er werd gestart met kabouters en padvindsters en de opkomsten vinden plaats op woensdagmiddag in hotel de Mondriaan. Tegelijkertijd vindt de oprichting van de Kamper Padvindsters en Padvindsters van het Leger des Heils plaats. Bep zit met haar vriendin Alie Koridon op Scouting en ze krijgen pianoles. In 1937 ontvangen de padvindsters de Wereldvlag van een delegatie padvindsters uit Nunspeet, tijdens een ceremonie op (vermoedelijk) de Plantage. De vlag werd op 6 augustus 1937 door Lady Baden Powell op de Jamboree in Vogelenzang overhandigd aan de afdeling uit Vlissingen, vanwaar de gedachte om een padvindstersvlag door heel Nederland te laten trekken, was uitgegaan. Nadat de vlag 83 steden in Nederland had aangedaan, ging ze naar West-Indië (Caribisch Nederland) en kwam weer in Nederland terug waar ze aan een leidster uit Soerabaja werd meegegeven voor Nederlands Indië.

In maart 1939 telt de afdeling 23 kabouters en 19 padvindsters. Samen met de Kamper Zeeverkenner wordt in dat jaar voedsel en kleding ingezameld voor Finland, vanwege de Winteroorlog als gevolg van een Russische inval.

Na de Duitse inval in mei 1940 worden ook in Kampen de eerste anti-Joodse maatregelen van kracht. Zo mag Bep niet meer naar het Gemeentelijk Kamper Lyceum aan de Ebbingestraat. Sam raakt zijn zaak kwijt aan een door de nazi's benoemde verwaltings treuhander (zaakwaarnemer). In het plantsoen hangt een bordje: "Voor Joden verboden". Ook in Kampen worden Joden steeds verder in het isolement gedrongen.

Op 17 november 1942 worden de familie Boektje en een deel van de Kamper Joden door de Kamper politie overgebracht naar de Buitensociteit. De volgende ochtend verzamelt de groep zich onder toezienend oog van Duitse soldaten op het station van Kampen. Deportatie volgt naar Drenthe. Uiteindelijk is het 30 november als het gezin in Kamp Westerbork met 821 andere slachtoffers aan boord gaan van een trein. Als de trein op 3 december 1942 in vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau aankomt worden Esther, Zus, Bep en Jozef direct doorgestuurd naar de gaskamer.



Op verschillende plekken in Kampen zijn op 21 april 2011 Stolpersteine of Struikelstenen geplaatst. Ze zijn bedoeld als herinnering aan 19 Joodse Kampenaren die door de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgebracht.

Meer informatie

[Betje Sophie Boektje \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://oorlogsgravenstichting.nl)

[Betje Sophie Boektje \(joodsmonument.nl\)](http://joodsmonument.nl)

[Struikelstenen in Kampen | Stolpersteine-kampen.nl \(stolpersteine-kampen.nl\)](http://stolpersteine-kampen.nl)

[Het verhaal van het gezin Salomon Boektje | De Brug | Al het nieuws uit Kampen,](http://debrug.nl)

[IJsselmuiden e \(brugnieuws.nl\)](http://brugnieuws.nl)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.