



Lodewijk Jack (Lo) Gompertz wordt geboren op 22 april 1928 in Amsterdam. Hij was de zoon van Jacques Louis Gompertz (1896 - 1942) en Sara Lina Gompertz-van Beem (1901 - 1942). Zijn vader was arts.

Lo was verkenner in de Dunnewoldgroep in Amsterdam-Zuid (Parnassusweg). In de zomer van 1940 heeft hij gekampeerd bij het huisje "De Kubus" in Bussum.

Hij kwam op 3 september 1940 op het Montessori Lyceum. Hij was een ijverige leerling en behaalde in de eerste klas zeer goede resultaten, voor alle vakken. Hij was bevorderd naar de tweede klas, maar op 1 oktober 1941 moest hij, zoals alle andere Joodse leerlingen, van school. Lo ging vervolgens naar het Joods Lyceum aan de Voormalige Stadstimmertuin 1.



In de oorlog zat hij samen met zijn grootmoeder Kaatje Gompertz-Goudsmit ondergedoken in de Valeriusstraat in Amsterdam. Op dat adres waren ook Saliena Vos, Heinz Alex Schulten, Nico Prins en diens echtgenote Suze Kogel ondergedoken.

Door verraad zijn zij op 22 september 1943 door leden van de Kolonne Henneicke gearresteerd. Op 8 oktober 1943 kwam hij terecht in Kamp Westerbork. Op 5 april 1944 ging hij met 101 personen op transport naar concentratiekamp Bergen Belsen. Daar kwam hij een jaar later, op 2 maart 1945, om. Zijn ouders en zijn zuster, Jannie, waren al in september 1942 in vernietigings-kamp Auschwitz, Polen vermoord.

Zijn naam komt voor op een plaquette met de namen van (ex-) leerlingen en docenten die de oorlog niet hebben overleefd.

Meer informatie

[Lodewijk Jack Gompertz \(joodsmonument.nl\)](http://joodsmonument.nl)

[Lodewijk Jack Gompertz \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://oorlogsgravenstichting.nl)

[Lodewijk Jack Gompertz - Kamp Westerbork, De Digitale Collectie](#)

[Lijst van Jodentransporten vanuit Nederland - Wikipedia](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.