

Henk Fronen



Henricus Johannes (Henk) Fronen werd geboren op 28 september 1925 in Nijmegen. Henk was een zoon van Hendrikus Johannes Fronen (21 januari 1894, Utrecht) en Hubertine Hilsondis Marie Sniekers (15 februari 1894, Thorn). Henk was lid van Scouting en zat in de laatste klas van de HBS aan het Canisius College in Nijmegen. Hij wilde in Tilburg economie gaan studeren.

De paters van het college en vooral rector Verhofstad stimuleerden de leerlingen om in het verzet te gaan. Veel jongens gaven daaraan gehoor. Henk ging, samen met zijn vriend Wim Stemker Köster bij de Burgerbescherming. Ze werden lid van Blokploeg 53 van de luchtbeschermingsdienst en waren herkenbaar aan een helm, zware armpaat en brede koppel met zware gesp. Ze moesten dagelijks wachtlopen en controles uitvoeren. Daarnaast was hij actief bij de Binnenlandse Strijdkrachten.

Scouts en leden van andere jeugdorganisaties maken zich in het bevrijde gebied op vele manieren verdienstelijk. Zij belasten zich o.a. met de regeling v.h. verkeer, het afzetten van straten, hulp bij de politie, het doen van ordonnans diensten bij alle officiële bureaus, gids en tolkdiensten, hygiënische verzorging van oorlogsslachtoffers en gevangenen, collecteren in geld en natura voor de troepen, hulpverlening voor geëvacueerden en nog veel meer. Zoo heeft b.v. In Nijmegen het scoutinghoofdkwartier ten behoeve van het evacuatiebureau een handwagenpark ingericht om die mensen te helpen die zelf niet in staat zijn hun nog overgebleven eigendommen naar een nieuw adres te vervoeren.



Op 29 oktober 1944 moest Henk samen met zijn vriend Wim en een klasgenoot weer op pad. Toen ze op de Bijleveldsingel aan het overleggen waren welke route ze moesten nemen, viel er een Duitse splinterbom. Een splinter ketste af op zijn metalen gesp en ging recht door zijn hart. Hij was op slag dood. Zijn vriend Wim werd zwaar gewond. Zijn vader was al enige tijd ziek en werd vlak het overlijden van Henk geopereerd. Hij stierf tijdens een operatie in het ziekenhuis. Henk en zijn vader zijn samen begraven op het kerkhof van de Heilige Landstichting. Hij werd door zijn colleges van de Binnenlandse strijdkrachten gedragen en medescouts bewezen hem de laatste eer op 4 november.

In het illegale blad Vrije Jacht van Ton Koot verscheen in december 1944 een artikel. Hier wordt de naam Henk Vroonen gebruikt.

Meer informatie

[Oorlogsdoden Nijmegen 1940-1945 - H.J. Fronen](#)

[Zoeken \(cbgverzamelingen.nl\)](#)

[Het verdriet van Nijmegen 1940-1945 - Uitgeverij Vantilt](#)

[Vrije jacht : orgaan voor voortrekkers, leiders en oud-padvinders » 15 dec 1944 | Delpher](#)

[Studiezaal Nijmegen - 579 Collectie Tweede Wereldoorlog Nijmegen 1931 - 2019](#)

[Nijmeegsch dagblad » 03 nov 1944 - Pag. 3 | Delpher](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.