



Hendricus (Henk) Johannes Marie Beijers werd geboren op 5 maart 1927 in Hoensbroek. Hij was de zoon van Hendricus Ludovicus Beijers en Allegonda Maria Prijden. Zijn vader was hoofd van een school.

Henk zat op de H.B.S. van het Bisschoppelijk College in Sittard. Hij was behalve misdienaar ook lid van de Scouting Sint Gerlach in Hoensbroek.

Na de bevrijding van Zuid-Limburg hebben meerdere inwoners van Hoensbroek zich als oorlogsvrijwilliger aangemeld bij de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (B.S.), waar zij dienst deden bij de Bewakingstroepen of Stoottroepen. Mede door zijn talenkennis bood Henk zijn hulp aan bij de Bewakingstroepen, maar in officiële zin maakte hij er geen deel van uit. Hij fungeerde als tolk tussen de Bewakingstroepen en Amerikanen.

Na de bevrijding werden door de Geallieerden grote hoeveelheden munitie en brandstof opgeslagen rondom Hoensbroek. Niet alle munitie was van Geallieerde makelij. Duitse munitie, die op verschillende plaatsen aangetroffen was, werd door de Amerikanen verzameld en opgeslagen. Een deel van de munitie moest verplaatst worden en de Amerikanen hadden op 23 november 1944 opdracht gekregen om met gevangenen de munitie op de legervrachtwagen te laden. Op de locatie bevond zich op dat moment eveneens de in zijn uniform geklede scout Henk. Tijdens het laden van de munitie in de legervrachtwagen moet er iets zijn misgegaan, want op zeker moment, rond 15.15 uur, ontplofte een deel van de munitie. Bij de zware explosie vonden twee Amerikaanse soldaten, twee mannen van de Bewakingstroepen alsmede Henk de dood. Hij werd 17 jaar.

Henk werd begraven op de R.K. Begraafplaats St. Jan Evangelist te Heerlen.



JESUS - MARIA - JOSEPH - ST.JANEV

In 't H. Misoffer der priesters en in de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger

Pieter J. Gielen

geboren te Heerlen, den 12 Juli 1913

Hendrikus Stienstra

geboren te Hoensbroek, 28 Januari 1917, beide behorende tot het 2e Bat. 1e Comp. 3e Pel. van de Bewakingstroepen Mijnstreek en

Henk Beijers

geboren te Hoensbroek, den 5 Maart 1927 Verkenners v.d. St. Gerlach-groep.

Zij werden bij het uitoefenen van hun plicht door een noodlottig ongeval plotseling uit het leven weggerukt te Hoensbroek, 23 Nov. '44. In Zijn alwijze Voorzienigheid maakte God, onze Vader, een einde aan het leven van deze drie jonge mensen, die nog zo veel van hun leven verwachtten. Gods wegen zijn wonderbaar en onbegrijpelijk, maar wat hij doet is welgedaan. Hem zij lof en glorie.

O God, Gij zijt de schenker der vergeffenis, en bemint de zaligheid der mensen, wij smeken uwe barmhartigheid: Verleen dat de zielen van deze uwe dienaren, door de voorspraak van de Heilige Maria, altijd Maagd, en van al de Heiligen, tot het gezelschap der eeuwige zaligheid geraken. Door Christus onzen Heer. Onze Vader - Wees gegroet.



Meer informatie

[Slachtoffers oorlogsgeweld
\(heemkundehoensbroek.nl\)](http://heemkundehoensbroek.nl)

[Hendricus Johannes Marie Beijers
\(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://oorlogsgravenstichting.nl)

[Limburgsch dagblad » 22 nov 1945 - Art.
51 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.