

Gerrit Wilhelmus (Wim) Mortier is geboren op 8 september 1927 in Zalk en Vecaten/IJsselmuiden. Hij was zoon van predikant Jacobus Mortier en van Willemina Pietertje Schuller. Zijn vader werd predikant in het Zeeuwse Kruiningen.

Wim was voor de oorlog verkenner bij de Ridder Boudewijngroep in Yerseke waar ook Rinus de Jonge lid van was.

Na zijn lagere school trok hij naar Nijmegen om de onderwijzersopleiding te volgen aan de protestants-christelijke kweekschool 'De Klokkenberg' in Nijmegen, waar Arie Oosterlee, hoofdcommissaris van de NPV, directeur was. Naast zijn studie werd hij in Nijmegen actief medewerker bij het Rode Kruis. Op 22 februari 1944 bombardeerden de Amerikanen het gebied rond het station in Nijmegen. Meer dan 8000 burgers kwamen om. Wim werd onder andere ingezet om dode en levende slachtoffers uit het puin te halen. De gruwelijke ervaringen daarbij hebben hem erg aangegrepen.

Op 21 september 1944 is de Waalbrug in Nijmegen ingenomen en kunnen scouts weer hun uniform aantrekken. De padvinders, verkenners en voortrekkers melden zich die dag bij Kweekschool de Klokkenberg waar hoofdcommissaris en districtscommissaris Arie Oosterlee van de NPV directeur is. Ook de districtscommissaris van de Katholieke Verkenners Leo van der Kun is hier. Wim verrichtte als scout alle mogelijke karweitjes voor de geallieerde militairen. De bevolking werd geëvacueerd naar het veilige achterland van Noord Brabant en Vlaanderen. Technisch gemeentepersoneel, de brandweer, luchtbescherming, politie, ziekenhuispersoneel, de mensen van het verzet en verkenners, padvinders en voortrekkers van 15 jaar en ouder bleven achter. De hele winter door verleenden zij hulp aan de achtergebleven burgers en de militairen.

Wim was onder andere belast met het inrichten van een scoutsclub op de bovenverdieping van Hotel Normandië aan het Keizer

In Nijmegen werd zelfs een Scout Club opgericht door de Nijmeegse padvinders voor de padvinders der geallieerde legers en hun vrienden en af en toe moesten de deuren van deze club gesloten worden omdat de zaak te vol loopt!
Enthousiaste brieven van Britsche padvinders over deze club werden hier ontvangen.

Kareplein. Nederlandse en geallieerden scouts waren hier altijd welkom om even bij te komen in een prettig, vertrouwelijk gezelschap. Tijdens hevige beschietingen op zondag 29 oktober 1944 sloeg rond 11.00 een splinterbom in op het plein. Wim was op dat moment op het balkon van het hotel bezig om de vlag te hijsen ter gelegenheid van de opening van de Scoutclub. Hij werd gedood door een granaat of splinterbom.

In de middag ga ik met Ton Milder en Theo Arends naar Rustoord. Daar is de begrafenis van Wim Mortier, een padvinder, die bij het hijsen van een vlag bij de Scouts-club door een granaatscherf werd getroffen en stierf. Hij blijkt uit Kruiningen in Zeeland te komen. Er is veel belangstelling en zelfs Commissaris Oosterlee is aanwezig. Tijdens de plechtigheid donderen rondom de granaten weer neer. Na de begrafenis treffen we Wim Bartels. We wisselen wat van gedachten.

Gerard Knipping, voortrekker van de Mgr. Hamerstaam schrijft in zijn dagboek dat hij aanwezig is bij de uitvaart van Wim op 1 november 1944.

Uit dank voor zijn inzet voor het Rode Kruiswerk staat zijn naam vermeld op een gedenkplaat in het hoofgebouw van het Rode Kruis in Den Haag. De familie was aanwezig toen in 1948 in Den Haag koningin Juliana de plaquette onthulde met de namen van de omgekomen Rode Kruis medewerkers. Wim ligt begraven op Begraafplaats Rustoord in Nijmegen. Op zijn grafsteen staat een Franse lelie.



In maart 1945 vond een herdenkingsdienst plaats bij de Ridder Boudewijngroep in Yerseke in verband met het 10 jarig bestaan van de groep. Hierbij werd ook stilgestaan bij Wim Mortier en Rinus de Jonge, twee verkenners uit Kruiningen die slachtoffer werden van de Tweede Wereldoorlog.



Hun namen staan vermeld op het oorlogsmonument aan de zijkant van de Johanneskerk in Kruiningen.

Meer informatie

- [Oorlogsdoden Nijmegen 1940-1945 - G.W. Mortier](#)
- [Oorlogsdoden Nijmegen 1940-1945 - 1944-10-29 Frontstad, okt. '44 - Bominslag Keizer Karelplein - 29 oktober 1944](#)
- [Jan van Hoof – Scouting Jan van Hoof Nijmegen](#)
- [databankzeelandwo2 \(oorlogsslachtofferszeeland.nl\)](#)
- [Foto van lidmaatschapskaart - Netwerk Oorlogsbronnen](#)
- [De koerier » 24 maa 1945 - Pag. 3 | Delpher](#)
- [Oorlogsmonument Kruiningen - Kruiningen - TracesOfWar.nl](#)
- Ick Dien, december 1944
- [Studiezaal Nijmegen - 579 Collectie Tweede Wereldoorlog Nijmegen 1931 - 2019](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.