

Jacques Verhees werd geboren op 14 april 1928 in Den Bosch. Hij was samen met Harry Rovers in 1944 lid van de 'blokploeg' en ze waren verkenner bij de Petrus en Paulusgroep. Ze waren vele malen behulpzaam voor de bewoners van de Willem van Oranjelaan en de Vughterweg bij schade aan hun huizen, voedselvoorziening en dergelijke.

De vader van Jacques was verzetsman Sjaak Verhees uit Den Bosch, die een stempelfabriek had. Hij heeft samengewerkt (maakte valse stempels) met 'de moeder van het verzet' Helena Kuipers-Rietberg ofwel Tante Riek uit Winterswijk.

Op 25 oktober, twee dagen voor de bevrijding, hielpen Jacques en Harry bij de verhuizing van de familie Tervoort uit hun vernielde woning aan de Vughterweg. Ze werden getroffen door een granaat en waren op slag dood. Ze werden in het plantsoentje begraven omdat de wijk Vughterpoort op dat moment was afgesloten van de stad. Harry werd 22 en Jacques 16 jaar.

Op de plek waar ze begraven zijn aan de Willem van Oranjelaan is een monument opgericht: Sint Joris en de Draak (kunstenaar: Peter Roovers 1944). Ze worden hier regelmatig herdacht waarbij veel familieleden, leden van Scouting Petrus en Paulusgroep en buurtbewoners aanwezig zijn.

Het monument 'Sint Joris en de draak' is een beeld van geglazuurd terracotta. Sint Joris staat in een expressieve houding met geheven zwaard, terwijl de draak aan zijn voeten ligt. Het beeld is geplaatst op een stenen voetstuk. Het beeld is 1 meter 65 centimeter hoog, 80 centimeter breed en 70 centimeter diep. Het voetstuk is 47 centimeter hoog, 60 centimeter breed en 60 centimeter. Het ontwerp is van Peter Roovers (1901-1993).



De tekst op het voetstuk luidt:

ZIJ VIELEN BIJ HET VERVULLEN VAN HUN VERKENNERSPLICHT OP 25/10/1944.

Meer informatie

[In 1944 omgekomen verkenner in Den Bosch herdacht | 's-Hertogenbosch | bd.nl](#)

[Bossche Encyclopedie | Sint Joris en de Draak \(bossche-encyclopedie.nl\)](#)

[Wegens bijzondere omstandigheden — Veerhuis Groep \(uitgeverijveerhuis.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.