

John Fenthur



Johan (John) Carl Fenthur is geboren op 21 juni 1913 in Amsterdam. Hij was de zoon van Johan Carl Fenthur en Christina Johanna Vreulink. Zijn ouders trouwden op 16 november 1904 in Amsterdam. Het was het tweede huwelijk van zijn vader. Ze kregen vijf zonen en vijf dochters.

Hij werd voortrekker van de Nakotas stam. Deze stam was een combinatie van de voortrekkers van de 4e Amsterdamse groep Hendrick de Keyser (Grijs) en de 4e Hilversumse groep, Apachiogroep. De stam werd in 1930 opgericht en Ton Koot was de eerste Oubaas, In september 1932 kreeg de stam de naam Nakotas en een embleem: een brandend vuur met daaronder de stamnaam.



Nakotas betekent 'Vrienden' en komt van de Zwartvoet-indianen in Amerika. Het was een actieve stam en in *De Huifkar, het maandblad voor en door Nederlandse Voortrekkers* verschijnen regelmatig verslagen van activiteiten. Op 27 oktober 1934 werd hun stamhut in de Muiderpoort in Amsterdam feestelijk geopend.

Hij was samen met mede voortrekkers uit Amsterdam actief in de meidagen van 1940 en verleende op allerlei manieren hulp. Deze belevenissen worden beschreven in het logboek *Paraat! Oorlogsdiensten 1940 van de Verkenners en Voortrekkers te Amsterdam* dat door Joop Kramer werd bijgehouden. Henk Pelser maakte de illustraties. Ze hielpen onder andere met het opsporen van mensen die door het oorlogsgeweld moesten vluchten.

Een bijzondere prestatie is het recherchewerk, dat twee Voortrekkers, John Fenthur en Dick Horinga, op persoonlijk verzoek van een bewoner van Den Haag hebben verricht. De zoon van dien heer was plotseling verdwenen. De beide Voortrekkers hebben als speurders van de goede soort zijn spoor gezocht en gevolgd. Bij IJmuiden hield het op. Met het laatste schip, dat vandaar was uitgevaren, was hij naar Engeland overgestoken! Daar was de taak van de „achtervolgers" afgelopen; dezelfde dag, waarop zij zekerheid van het vertrek hadden gekregen, brachten zij nog mondeling en schriftelijk rapport uit aan de vader, die wel pijnlijk getroffen was door het verdwijnen van zijn zoon, maar daarbij toch grote bewondering had voor het werk, dat de twee Voortrekkers hadden geleverd.

EEN KOERIERSDIENST VAN PADVINDERS
INGESTELD

AMSTERDAM, 20 Mei. — De V.V.V. „Amsterdam", belast met het opsporen van gegevens omtrent personen van wie bij familiebetrekkingen nog niets bekend is, en met het verstrekken van inlichtingen over de reismogelijkheden in ons land, heeft hiervoor een organisatie in het leven geroepen, waaraan o.a. medewerking verleend wordt door de militaire autoriteiten, de Nederlandsche Spoorwegen en het districts-commissariaat Amsterdam van „de Nederlandsche padvindere".

Het inlichtingenbureau der V.V.V. „Amsterdam", Rokin 5, heeft inmiddels reeds 3000 aanvragen ontvangen, welke grotendeels in behandeling zijn genomen.

Daar er uiteraard niet op macht worden gerekend, dat de postdienst snel genoeg zou functioneren, is hiervoor o.a. een koeriersdienst van padvindere in het leven geroepen.

Op de eerste aanvraag hebben de Nederlandsche spoorwrege volledige medewerking aan deze organisatie verleend.

De eerste groep koeriers is hedenmorgen reeds van het centraal station te Amsterdam — onder leiding van commissaris J. Faber, naar het voor elke koerier bestemde uitgangspunt vertrokken, van waar zij per fiets hun opdrachten zullen vervullen.

De directie der V.V.V. „Amsterdam" doet een krachtig beroep op alle landgenooten om deze koeriers bij het verzamelen van de vereischte gegevens in elk opzicht behulpzaam te zijn.

Direct na de capitulatie organiseerden de padvindere in Amsterdam een inzameling voor hulpbehoevende. De scouts uit de stad gingen de huizen langs. Onder hen waren ook Hopman Teixeira de Mattos, de vaandrige Herman de Bruin en Jan Binnendijk en voortrekker John Fenthur.

Tijdens de oorlog werd hij als dwangarbeider in het kader van de Arbeitseinsatz tewerkgesteld in Duitsland. Hij vroeg hiervoor een paspoort aan en vertrok op 1 juni 1942 naar Hamburg.

John is overleden op 4 september 1995 in Almere.

Meer informatie

[Johan Carl Fenthur \(1913-\) » Stambomen Hans Sentis » Genealogie Online](#)

[Johan Carl Fenthur \(1871-1942\) » Stambomen Hans Sentis » Genealogie Online](#)

[Registratie John Fenthür te Kreis Hamburg » Open Archieven](#)

[Paraat! : oorlogsdiensten 1940 van Verkenneren en Voortrekkers te Amsterdam | NIOD Bibliotheek \(worldcat.org\)](#)

[De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad » 25 mei 1940 - Art. 110 | Delpher](#)

[Algemeen Handelsblad » 21 mei 1940 - Art. 100 | Delpher](#)

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Indexen \(archieff.amsterdam\)](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.