

Scouts in de hulpverlening
Klaas Bouman



Klaas Bouman is geboren op 7 maart 1929 in Haarlem.

Van juni 1937 tot april 1941 was hij welp bij de Vliegende Pijl in Haarlem. Toen Scouting door de bezetter werd verboden, moest hij stoppen. Hij woonde in Haarlem.

In de oorlog legde hij op 23 april 1944 zijn padvindersbelofte af als zeeverkenner van de Doormantroep van Groep 29 in Haarlem. Tijdens de oorlog of met de bevrijding leverde hij ondersteunende diensten want hij ontving de Prins Bernharddas in juni 1945.

Hij was zeeverkenner tot 15 september 1946 en werd daarna voortrekker bij de Jan de Lapperstam van de groep. Na een jaar werd hij als voortrekker geïnstalleerd op 20 november 1947. In oktober 1945 werd de Districtsband Haarlem opgericht en Klaas werd lid.



Na de oorlog verhuisde hij naar Amstelveen.

N^o 512
 vervangt Nr. 121

BEWIJS VAN LIDMAATSCHAP

Naam **Bouma**
 voornamen **Klaas**
 geboren te **Haarlem**
 den **7 Maart 1929**
 heeft de Padvindersbelofte afgelegd den **23 April 1944**

Handtekening v. d. leider v. d. installatie: *L. B. Bouman*

Handtekening v. d. houder: *Klaas Bouman*

District **HAARLEM.**
 Plaats **HAARLEM.**
 Dag van uitgifte **8-7-46**

De Nederlandsche Padvinders

CURSUSSEN

CURSUS	PLAATS	DATUM CERTIF.
Districtscursus W. V.		
Gilwellcursus deel 1		
deel 2		
Woodbadge		

BIZONDERE ONDERSCHIEDINGS-TEKENS

ONDERSCHIEDINGEN	DATUM
Erekrans	Prins Bernhard des Juni '45

JAARZEGELS

JAARZEGEL WELPEN VERKENNERS VOORTR.	JAARZEGEL WELPEN VERKENNERS VOORTR.
1941	1942
1943	1944
1945	1946
1947	1948

DE NEDERLANDSCHE PADVINDERS
 DISTRICTSBAND HAARLEM

Legitimatiekaart

Naam: *Klaas Bouman*
 Geboren: *7-3-29* te *Haarlem*
 Adres: *De Nieuwstraat 48*
 Plaats: *Haarlem*
 Groep: *Doormantrop Nr. 29*

Examinator: *L. B. Bouman*
 Groepsleider: *L. B. Bouman*
 Bandsecretaris: *L. B. Bouman*
 Bandleider: *L. B. Bouman*

Meer informatie

Archief Scoutingmuseum Baarn – Bewijs van lidmaatschap, klassekaarten.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.