

Jilly Margje Klazina Knöps is geboren op 29 augustus 1927 in Rotterdam. Ze was de dochter van Johannes Gerardus Knöps en Johanna Maria Elisabeth van den Doel. Haar ouders trouwden in mei 1925. Jilly had een broertje Piet (1929) en een zusje Mary (1932). Haar vader had een drogisterij. Ze woonde tijdens de oorlog in Kralingen, Rotterdam.

Ze schrijft in 1982 haar belevenissen aan haar kindertijd tussen 1927 en 1945 op.

Maar toch kwam die er aan en dat begon vlak voor de bevrijding. Eindelijk hadden de Duitsers toegegeven aan de Geallieerden, zodat er voedseldroppings zouden komen. Heel goed weet ik nog dat die toestellen voor het eerst overkwamen. Mijn vader had onze grootste vlag, die bij grote gebeurtenissen vanaf het dak tot de straat kon reiken, op het hele dak uitgespreid. Als dakhazen liepen we door de goten om die hele lap vast te maken. En we hebben onze kelen schor geschreeuwd en onze armen bijna uit de kom gezwaaid, daar met z'n allen op dat dak.

Het voedsel werd uitgegooid in blikken en zakken op een afgebakend veld achter de Kralingse plas aan de Terbregseweg. Om al dat voedsel naar de weg te slepen vanuit de weilanden waren grote groepen mensen nodig. Als lid van de padvindsters mocht Jill ook meedoen. Gehuld in blauwe overalls gingen ze 's morgens naar de weilanden. Met lange menselijke kettingen gooiden ze blikken en baaltjes naar de weg toe. Daar werden de levensmiddelen op wagens van onder andere Sildevolde geladen en naar de stad gereden.

Het werd al duidelijk dat het voor de Duitsers een verloren zaak was. Langs de kant van de weg naar de Plas liepen bewapende ondergrondse strijdkrachten als bewaking.

Na de oorlog trouwde ze met Jan Frederik Bausch. Ze kregen drie kinderen.

Meer informatie

[kind in kralingen 1927-1945 - jill knöps-bausch \(1980\).pdf \(lambertuskerk-rotterdam.nl\)](#)

[Gezinsblad van Jan Frederik Bausch / Jilly Margje Klazina Knöps \(F1000487\):](#)

[Nieuwsblad, gewijd aan de belangen van de Hoeksche Waard en IJselmonde » 29 mei 1925 - Art. 41 | Delpher](#)

stadsarchief.rotterdam.nl/gezinskaart

[Rotterdamsch nieuwsblad » 29 sep 1932 - Art. 127 | Delpher](#)

[Algemeen Handelsblad » 10 sep 1929 - Art. 256 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.