



Op 17 september 1944 begint operatie Market Garden. Direct na de eerste bombardementen en beschietingen op Nijmegen waren voortrekkers van de Nijmeegse groepen actief. Veel scouts hielpen met het blussen van branden, want door alle beschietingen en bewuste brandstichting door de bezetter staat de stad in brand. Het zijn gevaarlijke activiteiten want de bombardementen en luchtgevechten gaan ondertussen gewoon door. Op 21 september is de Waalbrug door de bevrijders ingenomen en kunnen scouts weer hun uniform aantrekken. De padvinders, verkenners en voortrekkers melden zich die dag bij Kweekschool de Klokkenberg waar commissaris Arie Oosterlee van de NPV directeur is. Ook Commissaris van de katholieke Verkenners Leo van der Kun is hier. De jongens krijgen opdrachten om te helpen met het overbrengen van boodschappen omdat de telefoonlijnen niet meer werken en het verlenen van hulp in schuilkelders en ziekenhuizen.

In de maanden erna ligt Nijmegen in de frontlinie. Scouts blijven actief met de hulpverlening en verlenen ondersteuning aan de geallieerden, onder andere als gids en boodschapper.

Tijdens de eerste herdenking van de bevrijding waren de scouts ook weer actief, onder andere als orde commissaris.



Generaal Gavin van de 82e Airborne divisie stuurde na de oorlog 1000 insignes, zoals die door de Airbornes op hun baretten gedragen worden, aan de burgemeester van Nijmegen. Ze waren bestemd voor de padvinders van Nijmegen, die deze onderscheidingstekenen op hun uniform mogen dragen. Hij geeft deze als dank voor de wijze waarop de scouts hun taak als orde commissarissen, koeriers etc hebben uitgevoerd. In een brief aan de burgemeester schrijft de Generaal:

Als een teken van onze achting en grote waardering voor de prachtige wijze waarop de Nijm. Padvinders hun taak hebben verricht bij de eerste herdenking van de Nijmegens bevrijding, is het mij een grote vreugde deze uitstekende groep jongens het officiële baretinsigne van de 82^{ste} All American division te verlenen.



Scouts kregen het insigne uitgereikt bij de dodenherdenking van 1947.

Onderscheiding voor de Padvinders

Naar wij vernemen van het Hoofdkwartier van de Padvinderij te Nijmegen, heeft Generaal Galvin van de Amerikaanse parachutisten aan den burgemeester van genoemde stad duizend insignes gestuurd, zoals die door de airbornes op hun baretten gedragen worden. Zij zijn bestemd voor de padvinders van Nijmegen, die deze onderscheidingsteekenen op hun uniform mogen dragen, als dank voor de wijze, waarop de boyscouts hun taak als orde commissarissen, koeriers, etc. hebben uitgevoerd.

Onderscheiding voor de Nijmeegse Verkenners

Generaal Gavin van de 82ste Airborne-divisie van het Amerikaanse leger, welke 17 September 1944 in Nijmegen landde, heeft bij schrijven van 20 September 1945 de Nijmeegse Verkenners onderscheiden met het officiële baretinsigne van bovengenoemde divisie. In een brief aan Burgemeester Mr. Hustinx schreef de Generaal:

„Als een teken van onze achting en grote waardering voor de prachtige wijze, waarop de Nijm. Padvinders hun taak hebben verricht bij de eerste herdenking van Nijmegens bevrijding, is het mij een grote vreugde deze uitstekende groep jongens het officiële baretinsigne van de 82ste All American division te verlenen.”

Door de Commissarissen van de K.V. en de N.P.V. is het insigne de Zaterdag daarop aan alle troepen uitgereikt.



Meer informatie

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 28, 1945-1946, no. 4, 1946 » 1946-01 - Pag. 23 | Delpher](#)

[Badge Airborne \(noviomagus.nl\)](#)

[Wardenier \(noviomagus.nl\)](#)

[De Heerenveensche koerier : onafhankelijk dagblad voor Midden-Zuid-Oost-Friesland en Noord-Overijssel » 26 sep 1945 - Art. 49 | Delpher](#)

[Amigoe di Curacao » 19 okt 1945 - Art. 22 | Delpher](#)

[Nijmeegsch dagblad » 26 sep 1945 - Pag. 2 | Delpher](#)

[James Gavin - Wikipedia](#)

Foto Akela Wil Wardenier met het insigne (bron Noviomagus.nl)

Foto Theo Leether met het insigne (bron Noviomagus.nl)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.