



Johannes (Jan) Floris van der Vlugt is geboren op 11 oktober 1894 in Den Haag. Hij was de zoon van Gerardus Leendert van der Vlugt en Wilhelmina Jacoba Scheenhout. Hij trouwde op 11 februari 1921 in Den Haag met Cornelia Petronella Swaneveld (1897, Den Haag). Ze kregen drie kinderen: Catharina Wilhelmina Cornelia (1922), Gerarda (1926) en Johannes Floris (1929). Van beroep was hij glashandelaar en hij was Nederlands Hervormd.

Johannes kreeg in september 1939 zijn erkenning als hopman bij groep 9 van de NCVP in Den Haag. Deze groep is in 1931 ontstaan toen Akela Verhorst uit onvrede met de gang van zaken in haar oude groep besloot een eigen welpenhorde te starten. Op 10 oktober werd een verkennerstroep toegevoegd onder leiding van de Hopman Mansvelt en werd het officieel een Scoutinggroep. Naast een nummer ging de groep in 1938 de naam Be Pals gebruiken. Een aantal groepsleden waren getuige van de afscheidsspeech van Lord Baden-Powell tijdens een bijeenkomst in Schotland. In deze speech gebruikte hij de woorden "Be Pals" (wees vrienden).

Na het uitbreken van de oorlog werden veel scouts actief in de hulpverlening. Ook Van der Vlugt was met zijn verkenners actief. Voor deze inzet ontving hij van het Rode Kruis na de oorlog een Herinneringskruis 1939-1940 in zilver. In de voordracht stond: *Heeft zich als leider van een groep Verkenners gedurende de oorlogsdagen 1940 benevens geruimen tijd daarna bijzonder verdienstelijk gemaakt met betrekking tot het organiseren van een berichtendienst en het onderhouden van de verbinding tusschen de verschillende bureaux van het Nederlandsche Rode Kruis met het Voormalige Departement van Defensie.* De verkenners C. Thierry, B. Knoop, H. Schuil, D. Nikijnluw, H. Zorn, K. Molenaar, R. Veldhoen en K. Zorn van zijn groep kregen een Herinneringskruis 1939-1940 in brons.

Ook na de oorlog werd J.F. van der Vlugt weer actief binnen Scouting. In 1951 werd hij groepsleider en oubaas bij groep 69 in Den Haag. In datzelfde jaar rond hij de Gilwellcursus voor voortrekkersleiders af.

Hij overleed op 3 februari 1975 in Den Haag.

Meer informatie

[Registratie Johannes Floris van der Vlugt & Cornelia Pieterella Swaneveld & Catharina Wilhelmina Cornelia van der Vlugt & Gerarda van der Vlugt & Johannes Floris van der Vlugt in 1913 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Johannes Floris van der Vlugt \(1894 - 1975\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no. 7, 1939 » 1939-07 - Pag. 32 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 33, 1950-1951, no. 9, 1951 » 1951-06 - Pag. 45 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 33, 1950-1951, no. 8, 1951 » 1951-05 - Pag. 22 | Delpher](#)
[Home - Scoutinggroep Be Pals Prinses Juliana](#)
[Groepshistorie - Scoutinggroep Be Pals Prinses Juliana](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.