

Jan van Ketel is geboren omstreeks 1924.

Voor de oorlog was hij samen met Dick Verloop verkenner bij de Dunnewoldgroep. De groep stond onder leiding van hopman Bart O. van den Berg.

In de oorlog is er tussen enkele scouts van de groep altijd contact gebleven, o.a. met de hopman Bart. Tot de staf behoorde ook Leo Capit. Bij hem thuis werd in het geheim samengekomen en geoefend op handgranaten.

Na de bevrijding werden Jan en Dick door Hopman van den Berg benaderd en onder andere gevraagd om op 7 mei naar het voormalige padvindeskantoor op de Keizersgracht te komen. Daar moesten ze de rommel van de jeugdstorm opruimen, die het gebouw tijdens de oorlog gebruikt had. Er waren niet alleen scouts van de Dunnewoldgroep, maar ook van andere groepen aanwezig. Omdat het druk was op de Dam werden een aantal scouts naar de Dam gedirigeerd. Jan en Dick gingen, samen met de Dunnewolders Anton Gerritsen en Rob Albrecht naar de Dam. Dick stond samen met Jan van Ketel als 'afzetter' bij het publiek.

Op een gegeven moment openden Duitse militairen, die verschanst waren in de Grote Club, het vuur op de feestende mensenmassa. De scouts die aanwezig waren om te helpen met de afzetting verleenden eerste hulp.

Tot in de jaren '90 kwamen enkele leden nog jaarlijks bij elkaar. In de TV uitzending 'Na de Bevrijding' van 14 februari 2014 met als titel "Verloren Jeugd", werd teruggeblikt op 7 mei 1945 op de Dam en de rol van Scouting.

## Meer informatie

[Padvindere op de Dam – Stichting Memorial \(de-dam-zevenmei1945.nl\)](http://de-dam-zevenmei1945.nl)

[logboek \(kelpin.nl\)](http://kelpin.nl)

[logboek2 \(kelpin.nl\)](http://kelpin.nl)

[Na de bevrijding - TV Gids](#)

["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche](#)

[Padvinderebeweging, jrg 7, 1939, no. 83, 1939 » 1939-07 - Pag. 9 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiële orgaan van de Nederlandsche Padvindere, jrg 24, 1938, no. 5, 1938 » 1938-05 - Pag. 46 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.