



Franciscus (Frans) Maria Paardekooper is geboren op 19 oktober 1919 in Amsterdam. Hij was de zoon van Gerardus Wilhelmus Cornelis Paardekooper en Catharina Maria Kramps. Zijn ouders trouwden op 7 november 1912 in Amsterdam. Hij kwam uit een gezin met 5 jongens en 5 meisjes. Hun vader was boekbinder. De familie Paardekooper woonde eerst aan de Prinsengracht 465 I en verhuisde in 1939 naar Bloemgracht 8, 'Het Huys met het Schaep' in Amsterdam. Beneden was het bedrijf van zijn vader gevestigd, boekbinderij GWC Paardekooper, daarboven woonde het gezin. In juni 1942 verhuisden ze naar de Hoofdweg.

Vanuit de katholieke Krijtberg Kerk (St. Franciscus Xaverius) werd in 1934 een Scoutinggroep in het leven geroepen. Frans werd hopman bij deze St. Franciscus Xaverius groep. Het Scoutinggebouw stond in de Dubbele Worststeeg bij de Singel. Ook zijn broer Louis Gerardus (1915) was scout. Hij was in 1937 als hopman betrokken bij de Wereld Jamboree in Vogelenzang en kreeg in 1938 zijn volmacht als hopman en groepsleider van de Franciscusgroep in Amsterdam. Tijdens de Jamboree leerde hij zijn vrouw Jo Mol leren kennen, die Akela was bij de welpen. Ze trouwden in 1942.

Na het verbod op Scouting door de bezetter op 2 april 1941 werd het gebouw van de St. Franciscus Xaverius verzegeld en de nieuwe kampeeruitrusting geconfisqueerd. Na enige tijd begon het toch te kriebelen en werd besloten met een geselecteerd groepje illegaal door te gaan. Hopman Frans Paardekooper had toestemming van zijn vader om een van de zolders van Binderij Paardekooper, toen gevestigd op de Noordermarkt, te gebruiken.

Na de bevrijding werden de scouts van voor de oorlog benaderd en onder andere gevraagd om op 7 mei naar het voormalige padvinderskantoor op de Keizersgracht te komen. Daar moesten ze de rommel van de jeugdstorm opruimen, die het gebouw tijdens de oorlog gebruikt had. Omdat het druk was op de Dam werden een aantal scouts naar de Dam gedirigeerd. Ook de scouts van de Franciscus Xaverius groep op het Singel in Amsterdam waren aanwezig. Met de bevrijding stond dit groepje scouts, deels geüniformeerd bij de Dam aan het begin van de Kalverstraat in de Paleisstraat. Onder de scouts waren Hans Labout, Cees Hilhorst en Hopman Frans Paardekooper. Op een gegeven moment openden Duitse militairen, die verschanst waren in de Grote Club, het vuur op de feestende mensenmassa. De Duitsers schoten over hun hoofden heen. De scouts die aanwezig waren om te helpen met de afzetting verleenden eerste hulp.

Na de oorlog trouwde hij met Miep Fontijn. Hij is overleden op 17 mei 2009 en werd begraven op de RK begraafplaats in Amsterdam Buitenveldert.

Meer informatie

[Padvinders op de Dam – Stichting Memorial \(de-dam-zevenmei1945.nl\)](http://de-dam-zevenmei1945.nl)

[logboek \(kelpin.nl\)](http://kelpin.nl), [logboek2 \(kelpin.nl\)](http://kelpin.nl)

[Weest paraat: officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no. 6, 1938 » 1938-06 - Pag. 39 | Delpher](#)

[De Krijtberg - Wikipedia](https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Krijtberg)

[Archiefkaart Indexen \(archieff.amsterdam\)](http://archieff.amsterdam)

[Archiefkaart Indexen \(archieff.amsterdam\)](http://archieff.amsterdam)

[Woningkaart Indexen \(archieff.amsterdam\)](http://archieff.amsterdam)

[RK begraafplaats Buitenveldert Letter P \(schiltmeijer.nl\)](http://schiltmeijer.nl)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.