

Dirk de Vries was scout bij de Leger des Heils troep Amsterdam III.

Na de bevrijding waren scouts op 7 mei 1945 aanwezig op de Dam waar feest gevierd werd, Ook de Leger des Heilspadvinders van troep Amsterdam III waren hierbij aanwezig. De scouts hielpen onder andere met het vormen van afzettingen. Op een gegeven moment openden Duitse militairen, die nog verschanst waren in de Grote Club, het vuur op de feestende mensenmassa. De scouts die aanwezig waren verleenden eerste hulp. De Leger des Heilsscouts assisteerden onder andere bij het vervoeren van overledenen. De scout zonder hoed achter de bakfiets is Dirk de Vries.



Dirk is overleden in maart 2021.

Meer informatie

[Padvinders op de Dam – Stichting Memorial \(de-dam-zevenmei1945.nl\)](http://de-dam-zevenmei1945.nl)

Foto en toelichting: Willie Walter

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.