



Cornelis (Kees) Vermeulen is geboren op 27 augustus 1921 in Nijmegen. Hij was de zoon van Petrus Antonius Vermeulen en Johanna Maria Belder. Zijn vader was kolenrijder van beroep. Hij overleed op 5 april 1939 in Nijmegen. Hij had een zus Allegonda Maria Vermeulen (Duisburg 1912), een broer Johannes Cornelis Vermeulen (1915) en een broer Theo.

In 1933 wordt hij scout in Nijmegen. In 1935 wordt de katholieke St. Dominicusgroep, verbonden aan de Dominicuskerk opgericht en op 9 november 1940 werd hun nieuwe hoofdkwartier, de Oase, aan de St. Anthoniusplaats 12, in gebruik genomen. Piet Leenders en J. Scholte, de broer van Harry, werden in maart 1941 vaandrig. Karel Oosterhout was toen Hopman. De St. Dominicusstam werd opgericht in 1938. Warringa was vlak voor de oorlog Oubaas en Vic Dederen werd baas. Kees werd voortrekker bij deze stam.

Na het verbod op Scouting ging de St. Dominicusstam illegaal door met activiteiten, in eerste instantie wekelijks en vanaf 1942 eens per twee weken. Er werden zwerftochten georganiseerd en kampvuuravonden tijdens St. Joris. Het hoogtepunt in 1941 was een achtdaagse zwerftocht van Nijmegen via Velden, Tegelen, Zeilberg en Dommelen weer terug naar Nijmegen. Hieraan namen Wim Verhoeven, Puck Hooghuis, Frans Weijers, Hans Wygers, Ben Sluys en Kees Vermeulen deel. Op 1 en 2 november 1941 maakten Piet Brakels en Kees Vermeulen een hike naar Heijen bij Gennep. Regen, hagel en sneeuw waren hun natuurlijke hindernissen. Op 7 december 1941 hield de stam een groot kampvuur ter ere van het feit dat het 6 jaar geleden was dat de eerste verkenners in de troep geïnstalleerd werd en tevens was het Sinterklaasfeest. Zijn broer Theo Vermeulen, Piet Leenders (niet de vaandrig) en Ben Derksen kwamen in 1942 bij de stam. Het kampeerseizoen van dat jaar werd geopend met een weekend Overasselt. In 1943 werd een achtdaagse zwerftocht gemaakt via Tilburg, Lage Mierden, Alphen en Oosterhout door Wim en Ton Verhoeven, Theo en Kees Vermeulen en Frans Weijers. Ook was er nog veel contact met andere ondergrondse stammen in Nijmegen. Door de scouts werd het ondergrondse groepsblad van de groep, Guerilla scout, gemaakt. Dit duidt erop dat ook de verkenners illegaal doorgingen. Van de ondergrondse stamactiviteiten is een logboek bewaard gebleven.

In 1943 en 1944 was er door de omstandigheden eigenlijk geen sprake meer van een stam, maar de scoutssfeer blijft er in door de verspreiding van lectuur en door korte bezoeken. Sint Joris 1943 werd nog wel gevierd, bij Puck Hooghuis thuis en Kees Vermeulen maakte samen met Ton Verhoeven in 1943 een zwerftocht door Zuid-Limburg. Jonge mannen moesten in het kader van de Arbeitseinsatz dwangarbeid verrichten in Nederland en Duitsland. Om hieraan te ontkomen doken verschillende voortrekkers onder. Halverwege 1943 werden de meeste stamleden opgeroepen. Een aantal gingen naar Duitsland, maar de meesten doken onder. Alleen Kees Vermeulen blijft nog in Nijmegen en gaat als verbindingsman tussen de verspreide leden fungeren.

In 1944 waren Piet Leenders, die toevallig in Nijmegen was, en Kees, aanwezig bij het St. Joriskampvuur van de St. Stephanusstam. De Stephanusstam had minder last van de afwezigheid van stamleden door onderduiken voor of vertrek naar de Arbeitseinsatz omdat ze jonger waren.

Op 17 september 1944 begint de operatie Market Garden. Direct na de eerste bombardementen en beschietingen waren padvindders, verkenneren en voortrekkers actief. Op 21 september is de Waalbrug ingenomen en kunnen scouts weer hun uniform aantrekken. De padvindders, verkenneren en voortrekkers melden zich die dag bij Kweekschool de Klokkenberg waar districtscommissaris Arie Oosterlee van de NPV directeur is. De jongens krijgen opdrachten om te helpen met het overbrengen van boodschappen omdat de telefoonlijnen niet meer werken. Ook worden ze ingezet om hulp te verlenen in schuilkelders en bij ziekenhuizen en gaan ze aan de slag als gids en tolk voor de geallieerden.

Kees was één van de scouts die actief waren in de hulpverlening. Op 11 november kreeg hij een door de commissaris van politie ondertekende legitimatiekaart.

Direct na de bevrijding namen jongens die al voor de oorlog scout waren, het initiatief om groepen op te richten. Ook in de Heilig Hartparochie aan de Krayenhofflaan werd na de bevrijding het initiatief genomen om een Welpen en verkennergroep op te richten. Initiatiefnemers waren Pater Coopmans, Wil Wardenier (welpen), Flip Heller en Kees Vermeulen (verkenneren). Voor de naam voor die nieuwe scoutinggroep werd gekozen voor Prof. Dr. Titus Brandsma, een carmelpater die voor de oorlog werkte in Nijmegen en door de Duitsers in het concentratiekamp Dachau op 26 juli 1942 om het leven werd gebracht.



In 1949 krijgt Kees zijn volmacht als voortrekkersleider bij de Titus Brandsma groep. Hij neemt afscheid van Scouting in 1958 en krijgt een bedankbrief van districtscommissaris De Freiture. Hij is dan 25 jaar actief binnen Scouting. De groepsfoto werd bij zijn afscheid gemaakt.

Meer informatie

Logboek St. Dominicusstam (144 en 145), Scoutingmuseum Baarn

[Brandsma \(noviomagus.nl\)](http://noviomagus.nl)

[VoortrekkersCat \(noviomagus.nl\)](http://noviomagus.nl)

[29 \(noviomagus.nl\)](http://noviomagus.nl)

[30 \(noviomagus.nl\)](http://noviomagus.nl)

[31 \(noviomagus.nl\)](http://noviomagus.nl)

[Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant » 03 sep 1921 - Art. 48 | Delpher](#)
[Overlijden Petrus Antonius Vermeulen & Johanna Maria Belder op 5 april 1939 te Nijmegen](#)
[» Open Archieven](#)

[Huwelijk Johannes van Benthem & Cornelis Nicolaas van Benthem & Francisca Josephina Ruijs & Allegonda Maria Vermeulen & Petrus Antonius Vermeulen & Johanna Maria Belder op 31 december 1930 te Nijmegen » Open Archieven](#)

[Huwelijk Johannes Cornelis Vermeulen & Petrus Antonius Vermeulen & Johanna Maria Belder & Maria Kruisbergen & Antonius Kruisbergen & Maria van Toor op 13 april 1939 te Nijmegen » Open Archieven](#)

[Studiezaal Nijmegen - De Gelderlander 29/12/1923](#)

[Studiezaal Nijmegen - De Gelderlander 6/4/1939](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.