



We komen het verhaal van Hans Veldhuis op het spoor door een stukje dagboek van hem in een kinderboek. Het kinderboek geeft een inkijk in de Tweede Wereldoorlog door de ogen van zeven meisjes en zeven jongens. Hun dagboeken vormen de basis voor het boek. In het hoofdstuk over Hans staat vermeld; "En ook zijn te kleine uniform van de padvinderij. Een tel blijft hij staan dromen van het bloesje in handen, schudt dan zijn hoofd". Het begin van een zoektocht.

Johannes Marius (Hans) Veldhuis is geboren op 3 april 1929 in Deventer. Hij was de zoon van Martinus Veldhuis en Cornelia (Corry) Alberta Jes. Zijn ouders leerden elkaar in de twintiger jaren kennen en trouwden in september 1926 in Amsterdam. Ze gingen vervolgens in Deventer wonen. In 1931 werd zijn broertje Gijs geboren. Zijn vader was zelfstandig belastingconsulent en accountant. Hij liep een nierziekte op, waaraan hij is overleden in maart 1936. Hans was toen 7 jaar. Zijn moeder is daarna ongetrouwd gebleven. De ouders van moeder Corry waren gepensioneerd. Haar vader was directeur geweest van een ambachtsschool en had een redelijk pensioen. Zijn vrouw overleed drie maanden nadat Hans zijn vader was overleden. Daarop is opa bij de moeder van Hans in gaan wonen. Dat heeft het gezin financieel op de been gehouden.

Vlak voor de oorlog was Hans lid van Scouting.

In 1940 brak de oorlog uit en vlak daarvoor kochten zijn moeder en opa een huis in de nieuwe buitenwijken van Deventer. Daar hebben ze de hele oorlog meegemaakt. Hans deed het op school zo goed dat hij na de lagere school naar de HBS in Deventer ging.

In het kinderboek wordt beschreven hoe Hans in zijn dagboek schrijft over alle informatie die hij via de radio binnen krijgt. De Duitsers hebben de (Nederlandse) radiozenders in handen en het nieuws wat ze uitzenden is niet meer betrouwbaar. Om ook de andere kant te horen luistert Hans samen met zijn opa naar radio Oranje. Op een gegeven moment moet iedereen zijn radio inleveren. Hans en opa besluiten een oude radio in te leveren en de andere radio goed te verbergen, zodat de ze nieuwsberichten uit Engeland kunnen blijven horen.

In het voorlaatste oorlogsjaar had Hans een heel venijnige NSB-er als schooldirecteur. Er was iets voorgevallen in die klas van Hans. Aan het eind van de dag moesten ze bij mekaar blijven en kwam de directeur in vol uniform de klas toespreken. Op een gegeven moment zei hij: "Wie heeft er wat te zeggen?". Hans had zijn vinger opgestoken en toen zei dat hij vond dat zij ook zelf wel iets mochten zeggen. De hele klas was even stil en toen was de conclusie van de directeur dat Hans "kon opdonderen". Hij hoefde niet meer op school te komen. Of



dat maar voor een paar dagen was dat weet Hans niet meer, maar er verscheen: "Fransje Veldhuis, die was van school gestuurd". Heel veel gevolgen had het niet. Het schoolgebouw werd namelijk door de Duitsers gevorderd en daarom werd in het laatste oorlogsjaar, vanaf september 1944, geen les meer gegeven en zaten de leerlingen toch thuis.

Hans was aan het eind van de oorlog ook actief als Ordonnans Brandweer (1944-45). Een ordonnans is iemand die berichten over brengt, bij het ontbreken van portofoons etc. Een taak die tijdens de oorlog geregeld door scouts werd uitgevoerd. Hans gebruikte onderstaande armband en fietsplaatje hebben gebruikt.



Hans studeerde na de oorlog in Wageningen. Hij verbleef in Zeeland direct na de Watersnoodramp en aansluitend in Voorschoten. Hans was humanist en vele jaren actief lid van de PvdA. Hij hield zich bezig met stedenbouwkundige keuzes in de historische binnenstad van Deventer.

Hans Veldhuis overleed 29 december 2017 in Deventer op 88-jarige leeftijd.

Meer informatie

[Huwelijk Martinus Veldhuis & Albert Berend Veldhuis & Johanna Maria van Bel & Cornelia Alberta Jes & Coenraad Johannes Jes & Gijsbertha Jacoba Rijschouwer op 8 september 1926 te Amsterdam » Open Archieven](#)
[Het volk : dagblad voor de arbeiderspartij » 09 sep 1926 - Art. 117 | Delpher](#)
[Overijsselsch dagblad » 08 apr 1929 - Art. 72 | Delpher](#)
[Overlijden Martinus Veldhuis & Cornelia Alberta Jes op 24 maart 1936 te Deventer » Open Archieven](#)
[Interview met de heer J.M. Veldhuis \(1929 – 29-12-2017\), afgenomen de dato 22 juni 2017. Kader: het Oral History project 'Sprekend Humanisme'. Opdrachtgever: Het Humanistisch Historisch Centrum in samenwerking met het Humanistisch Verbond. HVmagazine september 2018](#)
[Oorlog in Inkt, 2020, Annemarie van den Brink en Suzanne Wouda](#)
[Johannes Marius Veldhuis † 29-12-2017 overlijdensbericht en condoleances - Mensenling.nl](#)
[Museum De Waag - Collectie Database | Details \(adlibhosting.com\)](#)

Op 29 december is te Deventer overleden onze lieve, zorgzame en maatschappelijk betrokken

Johannes Marius Veldhuis

Landbouwkundig ingenieur
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Houder van de Deventer Stadspenning
Oud-inspecteur van de ruimtelijke ordening

Geboren te Deventer op 3 april 1929.

Deventer: Else-Willy
Haarlemmerliede: Maarten en Daniëlle
Canoa Quebrada/CE (Brazilië): Evert en Erica, Eric
Juazeiro/CE (Brazilië): Rebecca
Fortaleza/CE (Brazilië): Sarah
Stadskanaal: Mirjam en Siebe

De crematie zal plaatsvinden in besloten kring. 

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.