



Gerardus (Gerard) Wilhelmus Antonius van Hulst is geboren op 3 februari 1928 in Beuningen. Hij was de zoon van J.W. van Hulst en Verhoeve. Hij had een broertje Jozef. De familie was katholiek.

Mogelijk was hij scout van de katholieke Scoutinggroep in Beuningen. Deze groep is ontstaan rond 1937. Na de oorlog werd in 1958 ook een katholieke meisjesgroep opgericht. In 1976 fuseerden beide groepen.

Gerard overleed op 12 oktober 1944 in Nijmegen en werd hij op 16 oktober 1944 in Beuningen begraven. Vermoedelijk heeft hij als verkenners diensten verleend aan militaire instanties en is hij daarbij om het leven gekomen. In de krant staat dat hij werd begraven "met militaire eer".

Meer informatie

[Oorlogsdoden Nijmegen 1940-1945 - G.W.A. van Hulst](#)

[Studiezaal Nijmegen - De Gelderlander 16/10/1944](#)

[Onze Scoutinggroep - Scouting Beuningen '76](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.