



Franciscus Josephus (Jos) de Fraiture is geboren op 25 december 1899 in Zwolle. Hij is de zoon van Franciscus Josephus de Fraiture en Maria Cornelia Claessen. Hij trouwt op 8 oktober 1929 in Raalte met Maria Catharina Tepe. Jos was journalist van beroep.

In 1919 werd hij vaandrig en later werd hij hopman bij Scouting in Zwolle. In 1926 was hij de auteur en regisseur van een padvindersrevue ter gelegenheid van de viering van 15 jaar Zwolse Padvinders. Een jaar later, in mei 1927, nam hij afscheid van de groep en werd hij opgenomen in de stam van groep 1 en 2. Hij kreeg de Padvindersswastika uitgereikt als waarderingsteken.

Hij verhuisde naar Nijmegen en ging werken bij het katholieke dagblad De Gelderlander. In juli 1937 werd Jos hopman van de katholieke Sint Jorisgroep. Jan van Hoof was hier verkenner. Jos werd later oubaas van de Petrus Canisiusstam van deze groep. In het voorjaar van 1943 werd Van Hoof met drie andere aspirant-roverscouts (voortrekkers) als voortrekker door Oubaas Jos de Fraiture geïnstalleerd.

Aan de Maria Geboortekerk van de Heilige Stefanus parochie aan de Berg en Dalseweg in Nijmegen was de katholieke St. Stephanusgroep verbonden. Aalmoezenier P. van Kessel vroeg Hampie Bijlard in 1940 of hij de nieuwe stam van de St. Stefanusgroep wilde leiden. Op dat moment was hij nog lid van de Sint Jorisstam, waar ook Jan van Hoof lid van was en Jos de Fraiture oubaas. Op 24 november 1940 richtte Hampie de Mgr. Hamerstam op. De stam had een bruine das en was vernoemd naar de Nijmeegse Ferdinandus Hubertus Hamer die missionaris was en in Mongolië tot bisschop werd gewijd. Tijdens de Bokseropstand werd hij onder afschuwelijke omstandigheden in juli 1900 ter dood gebracht. Jos de Fraiture werd oubaas en Hampie Baas.

Na het verbod op Scouting in april 1941 ging deze stam ondergronds verder onder de naam Debatingclub. Wim Bartels, hopman bij de groep, werd toen Baas omdat Hampie naar Duitsland vertrok, waar hij als architect de herbouw van gebombardeerde steden begeleidde. Hij zorgde ervoor dat veel Nederlandse jongens uiteindelijk als dwangarbeider aan de Arbeitseinsatz konden ontsnappen. De stamleden kwamen ondergronds samen, onder andere in de stoffeerderij van dhr. Beerendonk aan de Groesbeekse Dwarsweg en de villa van dhr C. Schretlen, commissionair in effecten, die achteraf woonde aan de Holleweg 67 in Nijmegen. Na het vertrek van Pastoor van Kessel in augustus 1942, werd Pastoor Van Ditters aalmoezenier. Hij werd op 21 december 1943 opgevolgd door Pastoor P. Jansen. Voortrekker Gerard Knipping hield in de oorlog een stamlogboek bij.

Jos was bij het uitbreken van de oorlog journalist buitenland en secretaris van de redactie bij de Gelderlander. Na het overlijden van de hoofdredacteur werd hij in november 1941 waarnemend hoofdredacteur. De redactie wilde niet aan alle eisen van de bezetter voldoen. Ze kreeg daarom te horen dat de krant vanaf 16 maart 1942 geen papier meer geleverd zou

krijgen. Als officiële reden werd papierschaarste naar buiten toe gecommuniceerd. De opstelling van de directie en redactie was echter de ware reden. De Gelderlander verscheen pas ruim twee jaar later weer op 22 september 1944 en Jos werd weer hoofdredacteur.

Vanaf 17 september 1944 maakte Jos in Nijmegen Operatie Market Garden mee. Veel verkenneren en voortrekkers uit zijn groep zijn actief met hulpverlening. Op 21 september 1944 komt voortrekker Jan Jong om bij het uitvoeren van een opdracht. De Fraiture is betrokken bij het regelen van de uitvaart waar Gerard Knipping het voortouw in neemt.

Na de oorlog werd hij districtscommissaris en was hij onder andere betrokken bij de stichting die zorgde voor een monument voor Jan van Hoof. In 1951 wordt hij Assistent Hoofdkwartierscommissaris voor oud verkenneren.



Hij overleed in 1980 in Nijmegen en werd begraven op het kerkhof van de Emmaus parochie

Meer informatie

[Geboorte Franciscus Josephus de Fraiture op 25 december 1899 te Zwolle » Open Archieven](#)

[Huwelijk Franciscus Josephus de Fraiture & Nicolaas Johannes Wilhelmus de Fraiture & Maria Cornelia Claessen & Maria Catharina Tepe & Johannes Antonius Tepe & Joanna Maria Eijsink op 8 oktober 1929 te Raalte » Open Archieven](#)

[Nijmegen - Kerkhof Emmausparochie - - graf 1412163 \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

[Oorlogsdagboek Gérard Knipping \(geschiedenislokaal024.nl\)](#)

[Studiezaal Nijmegen – 689 Logboek Hamerstam - Collectie Tweede Wereldoorlog Nijmegen 1931 - 2019](#)

[Studiezaal Nijmegen - 579 – fragment bezetting 1942 - Collectie Tweede Wereldoorlog Nijmegen 1931 - 2019](#)

[Studiezaal Nijmegen - 579 – Nijmegen onder granaatvuur 1944 1945 transcriptie - Collectie Tweede Wereldoorlog Nijmegen 1931 - 2019](#)

[Studiezaal Nijmegen - 579 – Nijmegen onder granaatvuur 1944 – 1945 - Collectie Tweede Wereldoorlog Nijmegen 1931 - 2019](#)

[Welkom op Noviomagus.nl een rijk aan historie. Nijmegen, de oudste stad van Nederland.](#)

[Amigoe di Curacao : weekblad voor de Curacaosche eilanden » 01 okt 1946 - Art. 27 | Delpher](#)

[Dagblad de Gelderlander in oorlogstijd - TracesOfWar.nl](#)

[De Gelderlander in de Tweede Wereldoorlog | Mijn Gelderland](#)

[Weest paraat; officiële orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 15, 1931, no. 3, 1931 » 1931-03 - Pag. 23 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiële orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no. 7, 1937 » 1937-07 - Pag. 27 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiële orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 32, 1949-1950, no. 6, 1950 » 1950-03 - Pag. 25 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 5, 1919, no. 55, 1919 » 1919-08 - Pag. 36 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 12, 1926, no. 2, 1926 » 1926-02 - Pag. 3 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 12, 1926, no. 5, 1926 » 1926-05 - Pag. 4 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 13, 1927, no. 5, 1927 » 1927-05 - Pag. 40 | Delpher](#)

[Leidersblad; officieële uitgave voor de leidsters en leiders van de Katholieke Jeugdbeweging, 1951, no. 10, 1951 » 1951-10 - Pag. 7 | Delpher](#)

