

Cornelis (Kees) Slingerland was samen met zijn broer Piet lid van groep 39 in Rotterdam VII. Deze groep was onderdeel van het Leger des Heils. Kees was in 1938 welpenleiding bij en aan het begin van de oorlog verkenner-leider bij deze groep. Kees staat achterin in het midden, zijn broer Piet in het midden met hoed.



1940, Certificaat voor betoende moed aan verkenner-leider Kees Slingerland.

Het certificaat voor betoende moed en de daarbij behorende medaille werden verleend aan Verkenner-leider Kees Slingerland, van groep 39 te Rotterdam VII.



In de Dijkstraat stortte door een bominslag een huis in aan de zijde van de Legerzaal in Het bleek, dat er nog mensen in leven onder het puin lagen, hetgeen gemerkt werd aan het kloppen. Een paar leden van de luchtbescherming kregen door roepen contact en daarna is men begonnen met graven. Verkenner-leider Kees Slingerland had daarbij zijn aandeel en men werkte door totdat men de hoed van iemand te voorschijn zag komen. Waar de verkenner-leider sloper is en dus deskundige mag worden geacht. Adviseerde hij op een bepaalde wijze te werk te gaan, daar anders de zaak op een mislukking zou uitlopen. Zijn advies werd opgevolgd en men slaagde er in een vrouw te redden. Zij was de moeder van een gezin. Een dochterje was op haar werk en was natuurlijk zeer gelukkig, dat moeder gered was.

Tijdens de meidagen was hij actief bij de luchtbeschermingsdienst. Aan de Dijkstraat stortte door een bominslag een huis in. Er waren nog overlevenden onder het puin. Leden van de Luchtbescherming begonnen met graven en verkenner-leider Slingerland hielp mee. Hij was sloper van beroep en kon goed aanwijzingen geven wat nodig was om te doen. Ze slaagden er in een vrouw te redden. Haar dochter was tijdens het bombardement op haar werk en was blij dat haar moeder het bombardement overleefd had.

Kees kreeg voor zijn optreden het *Certificaat voor betoonden moed* en de daarbij behorende medaille.

Uitgereikt:

Het Certificaat voor betoonden moed en de daarbij behorende medaille aan Verkenner-leider Slingerland van Groep N^o 39 te Rotterdam VII.

Toen in de oorlog Scouting verboden werd, is zijn groep verder gegaan als gitaar/mandolinegroep. Kees was hiervan de leider en zijn broer Piet dirigent.

Meer informatie

Ons Kompas 1940-09

Ons Kompas juli-september 1938

Informatie van zoon P. Slingerland, april 2023

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.