



Gijsbertus Adrianus Johannes (Berthi) van der Pasch, geboren op 16 juli 1929 in Vught. Hij was samen met Harry van Boxtel verkenner bij de Vughtse Katholieke Scoutinggroep Mgr. Vesters.

Zoals overal in het bevrijde Zuiden, werden ook in Vught jongeren van de Verkennerij ingezet voor bewakings-, en koeriersdiensten ten behoeve van de Ordedienst (OD), die na de bevrijding in oktober 1944 op verschillende plaatsen in Vught steunpunten had ingericht. Het hoofdkwartier was gevestigd in de Vughtse Dorpsstraat. Naar dat hoofdkwartier gingen de jongens op de fiets op weg op maandag 6 november 1944 om kwart voor acht.

Van de OD kregen zij opdracht naar Huize Muysierick te gaan, waarna zij om kwart over acht het Maurickplein op fietsten op weg naar de statige villa. Om zes uur die morgen was op Muysierick ook de ordonnansdienst begonnen van drie andere Verkenners: Jack Daems (17), Gerard v. D. (17) en Alex van Leur (16).

Zij hadden na binnenkomst het beneden vertrek van de villa al aangeveegd en waren daarbij op het Duitse infanteriegeweer gestoten van Van Dorst, een Vughtse OD'er. Gerard had het wapen opgepakt en verplaatst. Daarna hadden zij wat rondgelummeld.

Berthi en Harry werden binnengelaten door Gerard. Om het gevonden geweer te tonen en te laten zien dat het geladen was, haalde Gerard de grendel over, waarbij zijn pink vermoedelijk de trekker raakte. Omdat Berthi (15) en Harry (13) nauwelijks een meter van hem verwijderd waren en achter elkaar stonden, werden ze allebei op dezelfde plaats in de hartstreek getroffen en vielen op de grond. Zij waren vrijwel direct dood. Jack en Alex renden in paniek naar het dorp om hulp te halen.

Ze waarschuwden de kapelaan, dokter Hillen en de politie die ogenblikkelijk naar Muysierick gingen, om bij aankomst in het wachtlokaal te moeten vaststellen dat beide kinderen dood waren. Terwijl het verschrikkelijke nieuws zich door het dorp verspreidde en veel Vughtenaren op de been bracht, werden de lichamen van de kinderen per brancard overgebracht naar het lijkenhuisje van het St. Elisabethgesticht. Gerard vluchtte naar huis en verstopte zich in het kolenhok, waar hij later door de kapelaan 'uitgepraat' moest worden.



Voorafgaand aan de begrafenis van de kinderen zou Gerard deel hebben genomen aan de 'erewacht' van verkenners bij de opgebaarde lichamen van Berthi en Harry. Bij gebrek aan kranten tijdens de Vughtse bevrijding werd het nieuws over het tragische ongeluk verspreid via kleine pamfletten, opgeplakt op o.a. winkelruiten. Het drama veroorzaakte in de kleine gemeenschap veel beroering.

Berthi werd bijgezet in het graf van drie van de vijf roverscouts (voortrekkers) op begraafplaats Heilige Hart in Vught. Zij waren bijna 10 jaar daarvoor, op 31 maart 1935, verdronken toen hun auto in St Michielsgestel in de Dommel belandde. Eén van de drie (Kees van de Wal) was de oom van Berthi. Harry is begraven op begraafplaats St Petrus in Vught. Beide graven zijn geruimd.

In het voorjaar van 1945 vond een rechtszaak plaats in Den Bosch, waarbij Gerard een voorwaardelijke straf van vier maanden kreeg opgelegd. Vrijwel direct daarna is hij uit Vught en Brabant weggetrokken.

In 2007 zijn hun namen op de herdenkingssteen in de Lambertustoren in Vught toegevoegd.



Meer informatie

[Gijsbertus Adrianus Johannes van der Pasch \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://GijsbertusAdrianusJohannesvanderPasch(oorlogsgravenstichting.nl))

[Henricus Johannes Maria van Boxtel \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://HenricusJohannesMariavanBoxtel(oorlogsgravenstichting.nl))

[De kinderen van Muysierick - BHIC](http://DeKinderenVanMuysierick-BHIC)

[6 november 1944 \(planet.nl\)](http://6november1944(planet.nl))

[Huize Muysierick Vught 6 november 1944 \(planet.nl\)](http://HuizeMuysierickVught6november1944(planet.nl))

[Padvinders niet erkend als oorlogsslachtoffers – Documentatiegroep '40-'45 \(documentatiegroep40-45.nl\)](http://Padvindernieterkendalsoorlogsslachtoffers-Documentatiegroep'40-'45(documentatiegroep40-45.nl))



Ter godvruchtige nagedachtenis
van onze Broeders-Verkenners
**Louis en Nico van de Griendt,
Henk Verspeek, Kees van de Wal
en Theodorus van Wijck**
van de Jan van Brabantstam der Mgr.
Vestersgroep te Vught, die ons zijn voor-
gegaan als slachtoffers van een droevig
ongeval op 31 Maart 1935.

Met Gods genade hebben zij ernstig getracht, hun
plicht te doen tegenover God, de Kerk en hun Land;
iedereen te helpen waar ze konden en de Verkenners-
wet te gehoorzamen.

En toen de grote Leider hen tot zich riep op een
onverwacht uur, vond Hij hen bereid.

Broeders op het verkennerspad, blijf steeds het
goede spoor volgen, dat wij voor u hebben gelegd.
Blijf trouwe kinderen van Moeder Maria; trouwe
vrienden van Christus in zijn Hellig Sacrament;
trouwe broeders van hen, die li zijn voorgegaan, door
dagelijks voor ons te bidden:

O God, vol goedheid en vergevingsgezindheid en
Minnaar van het menselijk geluk, wijsmeken Uw barm-
hartigheid af voor onze broeders-Verkenners, die
uit dit leven zijn heengegaan, opdat Gij door de
voorspraak der Heilige Maria, alijd Maagd, en van
al Uw heiligen, hen wilt toelaten tot de broeder-
schap van het eeuwig geluk. Door Christus, onze
Heer, Amen.

Maria, Moeder der Verkenners, bid voor ons.
Sint Joris, sterke Ridder, help ons.

D. K. E. ...

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.