



Hans Erik Gouwe werd geboren op 28 april 1923 in Woerden. Hij was de zoon van Willem Fredrik Karel Gouwe en Johanna Vermeulen. De familie verhuist naar Lutten en zijn vader wordt daar in 1931 huisarts. Ze woonde op Eikenoord.

In 1938 wordt in Lutten de jeugdclub D.S.G. (Door Samenwerking Groot) opgericht. Hans is één van de oprichters.



Hans was tijdens de oorlog actief in het verzet. Op 23 september 1944 werd hij tijdens een razzia opgepakt door Nederlandse SD'ers. Het was vermoedelijk een toevallige samenloop van omstandigheden dat hij onderweg werd opgepakt. Samen met twee vrienden wilde hij de boeren in de ondergelopen polder Masterbroek helpen het vee in veiligheid te brengen. De drie jongens werden er ten onrechte van beschuldigd geschoten te hebben en de jonge *Gouwe* werd onverhoeds neergeschoten in het laantje van het huis bij Dr. Hartsuiker (Erika). Zonder verhoord te zijn en zonder iets te zeggen. Aan z'n armen heeft men hem weggesleept naar de weg, waar hij als voorbeeld moest blijven liggen. In het zand schreef men: een terrorist.

Na de oorlog kwam de D.S.G. groep weer bij elkaar en werd besloten aan te sluiten bij Scouting. Eind 1945 werd in Lutten de Hegweggroep opgericht die aansloot bij de NPV. De eerste verkennersleider van die groep was Hopman Jan Jonkers. Jan was met Hans lid van de D.S.G.. De groep is vernoemd naar twee verzetsstrijders, Hans Erik Gouwe en Willem Sebel.



In 1949 stond oorlogsmisdadiger Karel Lodewijk Diepgrond, de voormalige commandant van het concentratiekamp 'Erica' bij Ommen, terecht als verdachte van de moord. Diepgrond was in 1941 door de Duitsers aangesteld als kampbeheerder van Erica. Hij maakte ook deel uit van de zogeheten 'knokploeg van Erika', die vanaf september 1944 de wijde omgeving van Ommen terroriseerde. Bij deze razzia's vielen ten minste negen dodelijke slachtoffers, onder wie Hans Erik Gouwe.

In Lutten is op 6 april 1946 aan de Anerweg een herdenkingsmonument opgericht.



Meer informatie

[Hans Erik Gouwe \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)
[Hans Erik Gouwe | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)
[Sallands Volksblad anno 1956 - Stichting Historische Projecten](#)

[Toen, op 23 september: Hans Gouwe vermoord. - Stichting Historische Projecten Lutten-Oud Lutten | Facebook](#)

[HegWes groep – Gouwebuurt geschiedenis](#)

[Dick van Faassen, oorlogsbeleving van een jongetje uit Lutten - TracesOfWar.nl](#)

[Lutten, herdenkingsmonument - Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Dick van Faassen, oorlogsbeleving van een jongetje uit Lutten - TracesOfWar.nl](#)

[Archieven.nl - 1. Erelijst Verzet \(NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies\)](#)

[Hans Erik Gouwe \(1923-1944\) » Genealogische gegevens uit Noord-Oost Overijssel » Genealogie Online](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.