



Antoon Verdijk (ook wel Anton) werd geboren in Beugen en Rijkevoort op 9 januari 1877. Hij was de eerste burgemeester van Eindhoven na de annexatie van Tongelre, Woensel, Strijp, Gestel en Stratum op 1 januari 1920 en bleef burgemeester tot en met 31 januari 1942. Onder zijn burgemeesterschap groeide het aantal inwoners van Eindhoven van 46.000 naar 130.000.

Verdijk wordt op 15 oktober 1941 in Den Haag door de Duitsers gearresteerd. Hij zit 28 dagen opgesloten in het Oranjehotel in Scheveningen. Half november 1941 keert hij nog even terug naar Eindhoven, waar hij met verlof wordt gestuurd, om per 12 februari 1942 officieel zijn ontslag te krijgen. Hij was echter al op 1 februari dat jaar als burgemeester opgevolgd door de NSB'er Hub Pulles. In 1944, na de bevrijding van Eindhoven op 18 september, keert hij weer terug als burgemeester en leidt de noodraad (tijdelijke gemeenteraad) tot 31 december 1945, de dag waarop hij ook formeel afscheid neemt. Verdijk wordt dan benoemd tot ereburger van Eindhoven, maar de bijbehorende gouden eremedaille moet hij dan nog tegoed houden, want door de naoorlogse schaarste is het niet mogelijk deze medaille uit te reiken.

Anton overlijdt in Eindhoven op 15 juni 1951.

Tussen 1986 en 1993 bestaat in Eindhoven een Scoutinggroep die naar hem vernoemd is de Burgemeester A. Verdijk groep.

## **Meer informatie**

[Antoon Verdijk - Wikipedia](#)