



De tweede katholieke parochie, welke met het verkennerwerk begon, was O L Vrouw van Lourdes op het Fort. Daar was pastoor van Eekelen zo gelukkig om tegen de heer Schoones aan te lopen, toen hij op zoek was naar een geschikte leider voor een verkennerstroep. De oprichting van deze troep was in juli 1930. Kapelaan van den Eynden werd aalmoezenier en met hulp van het hoofd van de St Josephschool, broeder Tarcisius, werden twaalf jongens uitgekozen om met twee patrouilles van wal te steken. Een half jaar daarna kwam er een derde en vierde patrouille bij en kreeg de troep de zolder van de zusterschool ter beschikking als troephuis. Hopman Schoones zorgde voor de groepsnaam: Den Bosco naar, een boek van Hugo West, welke in die dagen verfilmd was. De groepsdas werd blauw en de installatie vond plaats in het voorjaar van 1931. Pas in het najaar van 1937 kwamen er voortrekkers.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog probeerde de parochie op een inventieve manier illegaal het verkennerwerk draaiende te houden. Zo kwamen er 'levende rozenkransen' en vormingsavonden. Ook kwamen er 'voedselkampen' voor de ondervoede jeugd van het Fort. Ineens waren heel wat oud-verkenners ondervoed en zo konden zij op het heerlijke buitencentrum Molenzicht drie kampen onder eigen leiding meemaken.

Na de bevrijding werd de groep veel te groot en werd deze gesplitst door oprichting van een tweede groep, de St. Jorisgroep.

Meer informatie

[100 jaar Scouting in Bergen op Zoom – Geschiedkundigekring Bergen op Zoom \(geschiedkundigekringboz.nl\)](http://100jaarScoutinginBergenopZoom-GeschiedkundigekringBergenopZoom(geschiedkundigekringboz.nl))