



De Hoeve is een van de oudste scoutinggroepen in Rijswijk en omstreken. Zij werd op 18 februari 1937 opgericht door mevrouw van Ravenstijn - Olivier) Zij was de eerste akela van de groep die toen nog slechts uit 7 welpen bestond en 2 man (vrouw) leiding. Na het eerste zomerkamp in 1937 had de groep ook een verkennerslak. Begonnen als groep 2 in het Haagsche district groeide de groep al snel naar meer leden met tevens een groter aantal leiders. Een nieuwe leider was in die jaren ook de heer van Ravenstijn. Al snel zagen hij en akela Oliver elkaar wel zitten (1945) en in 1947 traden zij in het huwelijk.

Gedurende de oorlogsjaren zijn de opkomsten van de groep ondergronds door blijven gaan. Na de bevrijding kon hierdoor de draad vrij snel weer worden opgepakt.

In de periode 1937-1972 behoorde de Hoeve Ypenburg als zgn X-groep tot De Nederlandse Padvinders (NPV).

## Meer informatie

[Onze geschiedenis – Scouting De Hoeve](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.