



Het begon allemaal in het jaar 1911 als groep De Ketting (groep 21) wordt opgericht. Ze is een van de eerste Scouting groepen van Nederland. Van 1911 tot aan de Tweede Wereldoorlog draait de groep dan ook met veel succes. In april 1941 wordt Scouting verboden. Maar net als bij veel groepen, gingen de scouts van de Ketting in het geheim door. De groep deed zich voor als een mandoline club , en de jongens kwamen daar elke week om 'zogenaamd' muziek te maken.

Toen ons land in 1945 bevrijd werd, zag je plotseling weer overal scouts, in te kleine en onvolledige uniformen. Omdat veel Scoutinggroepen in de oorlog ondergronds actief waren gebleven, konden ze direct naar de bevrijding hun diensten aanbieden. Daar werd dan ook volop gebruik van gemaakt. Omdat in die tijd scouts veel nuttig werk deden, werd Scouting erg populair. Er kwamen zoveel nieuwe leden dat er groepen waren met zo'n honderd verkenners. Ook groep De Ketting kreeg veel nieuwe leden; eigenlijk te veel om goed mee te draaien. Daarom werd besloten dat een vaandrig met een aantal jongens een nieuwe groep zouden oprichten. De naam van die groep werd een verbastering van de groepsnaam "DE KETTING". Op 27 juni van het jaar 1946 werd opgericht de padvindersgroep: "DIE KATINKA'S" (groep 71).

Meer informatie

[Geschiedenis - Scouting Die Katinka's Rotterdam \(die-katinkas.nl\)](http://die-katinkas.nl)