

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.



Arthur Bryan Morlidge is geboren op 10 november 1921 in Lloydminster, Saskatchewan, Canada. Hij was de zoon van Ernest Arthur Morlidge en Olive Besse Chamberlain. Na het overlijden van zijn moeder hertrouwde zijn vader met Hannah Smith. Hij had 11 broers en zussen.

Gordon was scout bij de 1st Lloydminster Group.

Hij nam dienst op 6 januari 1941 in Edmonton, Alberta, bij de Royal Canadian Air Force en kwam bij het 419 Squadron. Op 2 oktober 1942 vertrok Flying Officer Morlidge als Air Observer met een Vickers Wellington met een zes koppige bemanning voor een bombardementsvlucht naar Krefeld, Duitsland. Ze vertrokken van vliegveld Croft en werden om 22.30 uur door Flak (Duits luchtafweergeschut) neergeschoten. Het toestel stortte neer bij Oosterheide tussen Odiliapeel en Oosterens in Noord Brabant. Vijf van de zes bemanningsleden kwamen om.



De mannen werden begraven op het oorlogskerkhof in Uden. In 1943 verwierf de gemeente de Rooms Katholieke Begraafplaats in Uden als locatie voor het begraven van geallieerde slachtoffers. Voor die tijd werden de militairen in de tuin van de pastoor begraven. Na de oorlog werden meer dan 100 graven uit de tuin van de pastoor, en ook een aantal geïsoleerde graven uit verschillende delen van de gemeente, naar deze

begraafplaats verplaatst. Op de Oorlogsbegraafplaats van Uden zijn nu 701 oorlogsgraven van het Gemenebest uit de Tweede Wereldoorlog (waarvan twee niet geïdentificeerd) en twee Poolse oorlogsgraven.



Morlidge Lake in Noord Saskatchewan is naar hem vernoemd.

Meer informatie

[The Scouts Roll of Honour | Scouts](#)

[Arthur Bryan Morlidge - The Canadian Virtual War Memorial - Veterans Affairs Canada](#)

[F/O Arthur Bryan "Cherub" Morlidge \(1921-1942\) - Find a Grave-gedenkplek](#)

[Flying Officer Arthur Bryan Morlidge | War Casualty Details 2765927 | CWGC](#)

[Arthur Bryan Morlidge \(1921 - 1942\) - Genealogy \(geni.com\)](#)
[Uden War Cemetery | Cemetery Details | CWGC](#)
[Results \(studiegroepvluchtoorlog.nl\)](#)



PO. Morlidge Dies on Duty; Bright Scholar

LLOYDMINSTER — PO. Arthur "Cherub" Morlidge, son of Mr. and Mrs. Ernest A. Morlidge of Lloydminster, was killed in action overseas, Oct. 2, according to information received recently by his parents.

Born in Lloydminster Nov. 10, 1921, PO. Morlidge received his education in the public and high schools here and was active in the Boy Scouts. At the age of 15 he accompanied the local militia unit to Dundurn camp as a signaller and attended camp for three years.

In 1938 PO. Morlidge represented his school in the semi-finals of the Bryant Oratorical Contest, having won the local district competition and the Kinsmen Club shield for the Lloydminster high school. He was also a member of the Twilight Hour orchestra.

After completing his high school exams in the summer of 1940 he and three other boys enlisted in the R.C.A.F. in Edmonton. PO. Morlidge received his call on Christmas Day 1940 and reported for training Jan. 5. A year later he was commissioned. He went overseas in February of this year.

Last September he was mentioned in news dispatches dealing with air operations over enemy territory.

Another Lloydminster Youth Is Air Graduate

Arthur B. Morlidge, son of Mr. and Mrs. Ernest A. Morlidge, has graduated as sergeant navigator gunner at the bombing and gunnery school of the R.C.A.F., Dafoe, Sask. He passed his navigation exams at Prince Albert, Sask., six weeks previously.

Born in Lloydminster 20 years ago, he received all his education at the Lloydminster public and high schools, and along with PO. S. Haynes made application for the air force at Edmonton upon completion of the 12th grade in July, 1940. They were called to service for training together. While a student at the high school Arthur won the Lloydminster Kinsmen club trophy for his school in the district oratorical contest, and was keenly interested in the Boy Scout movement, being one of the first King's Scouts in Lloydminster.

Sgt. Morlidge has been transferred to No. 1 Astro-Navigation



SGT. ARTHUR B. MORELIDGE

School at Rivers, Man., where he will continue his training.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.