

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.

Andrew David MacDonald is geboren op 17 februari 1910. David was de oudste zoon van de heer en mevrouw A.E. Macdonald. Hij had vier broers en twee zussen. Zijn vader was een procureur in Inverness. Het gezin woonde in Blarour, Spean Bridge, Inverness shire, dat een privékapel had waar af en toe de mis werd opgedragen met speciale toestemming van de bisschop. Later verhuisden ze naar Hilton House, Inverness.

David werd opgeleid op Ampleforth college en slaagde in 1930. Hij was scout bij de Ampleforth College Junior Troop, UK. Hij studeerde later aan Christ Church, één van de grootste colleges van Oxford University.

Major MacDonald diende in de Tweede Wereldoorlog bij het King's Own Scottish Borderers. Hij nam begin 1945 deel aan de opmars naar Duitsland tijdens *Operatie Veritable* en sneuvelde op 16 februari 1945 bij de grens met Duitsland ten zuiden van Gennep. Hij werd 34 jaar.

MacDonald werd begraven op Oorlogsbegraafplaats Milsbeek. Op enkele uitzonderingen na, dateren de grave op deze begraafplaats van februari en maart 1945, de dagen van de opmars naar Duitsland. Ze omvatten mannen van de 51st (Highland) Division, de 52nd (Lowland) Division en het 3rd Battalion Irish Guards. Op de begraafplaats zijn 210 oorlogsgraven van het Gemenebest uit de Tweede Wereldoorlog.



## Meer informatie

[Casualty Details | CWGC](#)

[Cemetery Details | CWGC](#)

[The Scouts Roll of Honour | Scouts](#)

[Major Andrew David MacDonald | Christ Church, Oxford University](#)

[Andrew David Macdonald | Oorlogsgravenstichting](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.