

Dirkje Wellema



Dirkje Wellema is geboren op 2 september 1915 in Sneek.

In april 1938 werd ze assistent welpenleidster bij de 3e Utrechtsche Groep van de NCPV in Utrecht. Eind 1939 stopte ze bij de groep. Ze werd lid van de Oud Padvinders Vereniging van Utrecht.

Dirkje werkte als verpleegster in het Academisch Ziekenhuis Utrecht (tegenwoordig: Universitair Medisch Centrum Utrecht). In de nacht van 6 op 7 november 1944 wilden Britse bommenwerpers hun bommen droppen op het Centraal Station in Utrecht maar in plaats daarvan raakten ze gebouw III van het Stads- en Academisch Ziekenhuis Utrecht. Onder het personeel, patiënten en bezoekers vielen 21 doden. Dirkje kwam hierbij om, ze werd 29 jaar. Ze werd begraven op de begraafplaats Zeister Bosrust in Zeist.



Een plaquette in het ziekenhuis herdenkt de slachtoffers. De plaquette hing eerst in een ander pand in het centrum van Utrecht. Met de verhuizing van het ziekenhuis naar de huidige locatie is de plaquette meeverhuisd naar het nieuwe gebouw.

Meer informatie

[Plaquette Slachtoffers AZU - Utrecht - TracesOfWar.nl](#)

[Dirkje Wellema \(1915-1944\) » Stamboom Jellema, Dotinga, van der Til en Visser » Genealogie Online](#)

[Overlijden Dirkje Wellema, 06-11-1944 \(Het Utrechts Archief\) - Het Utrechts Archief](#)

[Zeist - Begraafplaats Zeister Bosrust - Dirkje-Wellema-1916- \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

De Roep, 1984

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no 4, 1938 » 1938-04 - Pag. 47 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no 11, 1939 » 1939-12 - Pag. 32 | Delpher](#)

Boek 100 jaar Derde Utrechts(ch)e Groep

[Bommen op het Academisch Ziekenhuis | Nieuws030 - Nieuws030](#)

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)



Wij gedenken ook
de Leden van de
Groep en de Kring

die in de jaren
achter ons
hun EIND-SPOOR bereikten.

overleden op:

Elink Schuurman Hr. E.	slag id Java Zee
Enklaar Ds. J. H. F. S.	confooi Moermansk
Gussinkio Hr. W. J. te	in 1944 gefusileerd in de W.arentzstr
Hulsebos Hr. H.	in 2e WO in Rusland
Tauber Hr. L.	in 1943 in Dld.
Wellema Mej. D.	in 1942 bij boml Neurol.kliniek

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.