

Dik (Dick) Anton van Houweninge is geboren op 18 oktober 1932 te Soerabaja, NOI. Hij was de zoon van Herman Johan van Houweninge en Antoinette Maria Christine van Houweninge. Ze trouwden op 19 mei 1929 in Semarang. Hij had een broer Herman Chrisitaan Lambertus (1935). Zijn vader was Chef aanplant suikerrietvelden/1ste Tuinemployé van Suikerfabriek S.F. Sindang Laoet in de omgeving van Cheribon, West- Java.

Tijdens de oorlog werd Dick waarschijnlijk geïnterneerd. Zijn vader was tijdens de mobilisatie sergeant bij Sectie Mitrailleurs van de Landstormafdeling van de Infanterie van het KNIL in Cheribon. Hij werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd en werd tewerkgesteld aan de spoorlijn bij Pakan Baroe op Sumatra. Daar is hij als gevolg van onder meer dysenterie, malaria, ondervoeding en uitputting overleden op 31 mei 1945.

Na de oorlog werd Dick met zijn moeder naar Nederland gerepatriëerd.

Dick ging in Nijmegen naar de HBS en werd actief bij Scoutinggroep de Batavieren. Op zaterdag 9 november 1946 was hij onderweg naar zijn groep en kwam om bij een noodlottig verkeersongeval. Op de website van de oorlogsgravenstichting is hij opgenomen als slachtoffer van de oorlog.

Zijn broer emigreerde in 1957 naar Australië.

## Meer informatie

[Dik Anton van Houweninge \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://oorlogsgravenstichting.nl)

[Herman Johan van Houweninge \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://oorlogsgravenstichting.nl)

[Japanse interneringskaarten, Surname: Houweninge \(ファン・ハーワネンゲ\) | Nationaal Archief](#)

Weest paraat december 1946

[Nijmeegsch dagblad » 11 nov 1946 - Art. 41 | Delpher](#)

[Nijmeegsch dagblad » 12 nov 1946 - Art. 54 | Delpher](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.