

## Willem ridder van Rappard



Willem Louis Frederik Christiaan ridder van Rappard werd geboren op 19 december 1902 in Renkum. Hij was de oudste broer van Rolly ridder van Rappard. Door zijn moeder werd hij Lumpy genoemd. Van Rappard was een telg uit het adellijke geslacht Van Rappard en een zoon van mr. Anthon Gerrit Aemile ridder van Rappard, onder andere lid van de Tweede Kamer en Eerste Kamer, en de beeldhouwster Irma von Maubeuge.

In 1910 verhuisden de Rappards naar Tiel waar zijn vader rechter was en later president van de rechtbank werd. Prins Hendrik was een graag geziene gast bij de familie van Rappard op villa Rozenhage aan de Stationsstraat. Gestimuleerd door de Prins die nauw verbonden was met Scouting, werd Willem lid van Scouting. Zijn vader Anthon was voorzitter van de Scoutinggroep. Willem was in Tiel de Koninklijke page. Een Page was een 1e klas verkenner die de Prins alles moest kunnen vertellen over de stad, personen en Scouting als hij in de stad op bezoek kwam. Dat iemand Page was kon je zien aan de gouden tres om zijn schouder, met daarop een metalen insigne met een H. erop.

Tijdens de oorlog was hij directeur van de NV Rotterdamsche Bank en voorzitter van het plaatselijke Rode Kruis in Nijmegen.

Op 7 september 1944 om 20.30 vertrok hij bij de familie Terwindt aan de Sophiaweg naar huis. Bij het Lazaret Mariënbosch op de Sophiaweg sommeerde een wachtpost hem te stoppen. Door het stormachtige weer, de sterke helling van de Sophiaweg en het feit dat Van Rappard hardhorend was, gaf hij geen gehoor aan de sommatie. Hierop werd gericht geschoten. Op weg naar het lazaret Hengstdal overleed hij in de auto.

Hij werd begraven op begraafplaats Heiderust in Worth-Rheden.



Zijn broer Rolly zat op dat moment gevangen, maar het Rode Kruis kreeg het voor elkaar dat hij de begrafenis van zijn broer bij kon wonen. In plaats van zich daarna weer te melden dook hij onder.

### Meer informatie

[Oorlogsdoden Nijmegen 1940-1945 - W.L.F.Ch. ridder van Rappard](#)

[Archieven.nl - 1674 Een fotoverzameling met de volgende onderwerpen: een groepsfoto... \(Regionaal Archief Rivierenland\)](#)

Klaas Tammes, *Dwarsligger van beroep. Ridder van Rappard (1906-1994), de spraakmakendste burgemeester van Nederland.* Amsterdam, 2018.

[De Telegraaf \(kb.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.