



Daniel Bonne Abegg is op 4 februari 1906 geboren in Amsterdam. Hij was de zoon van Daniel Abegg en Alida Jacoba Raijer.

Hij studeerde medicijnen aan de Universiteit in Leiden. In 1937 werd hij bevorderd tot arts. Hij woonde toen in Heemstede. Hij trouwde op 10 oktober 1939 in Leiden met Louise Fontein.

Als de oorlog uitbreekt woont hij op de Westerlaan 6, Breda. Hij was arts radioloog. Hij werd op 11 augustus 1943 gevangen gezet in Kamp Vught en kreeg nummer 6913. Op 21 april 1944 werd hij weer vrijgelaten. Hij is een tijd ziek geweest in het kamp.

Na de oorlog werd Daniel Abegg districtscommissaris van het district Breda. Hij stopte in 1951 omdat het werk niet meer te combineren is met het werk in zijn praktijk.

Meer informatie

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 28, 1945-1946, no. 10, 1946 » 1946-07 - Pag. 23 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 33, 1950-1951, no. 4, 1951 » 1951-01 - Pag. 7 | Delpher](#)

[Daniel Bonna Abegg \(Amsterdam, 4 februari 1906 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Search for documents in the Arolsen Archives](#)

[Inschrijving Daniel Bonne Abegg & Willem Jan d'Aulnis de Bourouill & Cornelis van Bakel & Johannes van Aalst & Nicolaas Bank & Theodorus Antonius Beelen in 1926 » Open Archieven](#)

[Huwelijk Daniel Abegg & Willem Fontein & Alida Jacoba Raijer & Anna Elisabeth Morks & Louise Fontein & Daniel Bonne Abegg op 10 oktober 1939 te Leiden » Open Archieven](#)

[Haarlemsche courant : nieuwsblad voor Noord-Holland » 14 aug 1942 - Art. 96 | Delpher](#)

[De locomotief » 17 dec 1937 - Art. 244 | Delpher](#)

[Bredasche courant » 30 apr 1946 - Art. 24 | Delpher](#)

[Bredasche courant » 30 nov 1949 - Art. 70 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.