

Dirk van Duijne



Dirk van Duijne is geboren op 10 juli 1921 in Scheveningen. Hij was de zoon van Willem van Duijne (1885) en Aagje Ketting (1893). Zijn ouders trouwden op 25 maart 1914 in Den Haag. Het gezin had twee dochters en acht zoons.

De broers Dirk en Chiel werden lid van padvindergroep 29, de Zeemeeuw-groep, in Scheveningen. Deze groep werd in 1936 gestart door San van den Wall Bake. Hij was als militair werkzaam in Den Haag, maar had ondanks zijn drukke baan tijd voor Scouting. In zijn jeugd was hij scout en welpenleider bij Groep 2, de Velsche Woudlopers. Later werd hij hopman bij de Salwegagroep in Utrecht. Eind 1936 werd hij overgeplaatst naar Den Haag. De groep was groot succes en bestond uit Scheveningse vissersjongens. Aangezien deze jongens geen huiswerk hadden, hadden ze op een gegeven moment niet alleen in het weekend, maar vrijwel elke avond opkomsten. Dit werd wat gortig toen het werk voor San steeds drukker werd. In 1938 stopte hij er daarom mee.

Het gezin Van Duijne woonde aan het begin van de oorlog op de Maaswijkstraat in Scheveningen. Broer Hendrik David (2 juli 1918) was aan het begin van de oorlog dienstplichtig soldaat bij 2 Compagnie, 1 Bataljon, Regiment Jagers. Hij sneuvelde op 14 mei 1940 in de omgeving van het motorgemaal Zweth bij Wateringen en werd begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats te Wateringen.

De broers Dirk (10 juli 1921), Chiel (1 november 1922) en Hendrik Adriaan (20 maart 1920) werden in het kader van de Arbeitseinsatz als dwangarbeider tewerkgesteld in Duitsland. Dirk kwam terecht in Bremen. Chiel kwam terecht in kamp Amersfoort en kreeg daar nummer 10072. Van daar ging hij op 11 mei 1944 naar Duitsland om tewerkgesteld te worden. Hij werkte tot 10 november 1944 in Düsseldorf bij Rhein. Westf, Kalkwerke. Hendrik werkte van 17 mei 1943 tot 2 juli 1944 in Berlijn.



De vrouw van San de Wall Bake, die als krijgsgevangene in Duitsland zat, schreef haar man op 21 juni 1944: 'De linnenkamer staat nu vol pakjes, o.a. ook voor Chiel en Dick. Je krijgt nog even een avalance, maar dan is het uit.'

De geallieerden bombardeerden in de nacht van 18 en 19 augustus Bremen. In slechts 34 minuten lieten 274 vliegtuigen 1.120 ton aan bommen vallen op het dichtbebouwde westen van de stad, waarbij 1.059 mensen omkwamen, 8.248 gebouwen werden verwoest en 50.000 mensen dakloos werden. Dirk kwam bij dit bombardement op 19 augustus 1944 om. Hij werd begraven op het Friedhof te Bremen-Osterholz.

Chiel overleed op 27 december 2011 in Schagen.

Meer informatie

[Gezinsblad van Willem van Duijne / Aagje Ketting \(F48184\) getr. 25 mrt 1914 : De Bevolking van Scheveningen](#)

[Haagsche courant » 01 sep 1944 - Art. 45 | Delpher](#)

[Dirk van Duijne | Oorlogsgravenstichting](#)

[Michiel van Duijne \(Scheveningen, 1 november 1922 - Schagen, 27 december 2011\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage » 03 nov 1922 - Art. 41 | Delpher](#)

[Michiel van Duyne \(locatie onbekend, 1 november 1922 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Jacob Adriaan van Duijne \('s-Gravenhage, 20 maart 1920 - Apeldoorn, 29 april 1996\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Bombing of Bremen in World War II - Wikipedia](#)

[Duijne, \(van\) Hendrik David. - Dodenboek Grenadiers & Jagers \(dodenboekgrenadiersenjagers.nl\)](#)

[Dagboeken – Krijgsgevangen.nl](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.