



Willem (Wim) Anthonie van Bentum is geboren op 30 april 1923 in Amsterdam. Hij was de zoon van Antonie van Bentum en Alida van den Berg.

Wim was scout bij groep 2 in Amsterdam en stapte in september 1938 over als zeeverkenner naar groep 3 De Batavieren in Amsterdam. Deze zeeverkennergroep kocht in 1935 tweemaster De Lichtstraal en voer er mee op het IJsselmeer. Wim was niet het stilste troeplid. Hij was een van die lawaaige, spontane, branie-achtige jongens, zoals alleen de Amsterdamse Jordaan ze maar voortbrengt; spontaan en vol volkshumor.

Na het verbod op Scouting op 2 april 1941 wordt geprobeerd om De Lichtstraal te laten 'onderduiken' maar ze komt uiteindelijk toch in handen van de Marine Jeugdstorm. Zij dopen het schip om in *Van Speijk*. Het schip overleefde de oorlog. Twee zeeverkenners stappen over naar de Nationale Jeugdstorm. Verschillende zeeverkenners en loodsen worden actief in het verzet.

Wim werd in de zomer van 1942 als dwangarbeider in het kader van de Arbeitseinsatz naar Duitsland gezonden. Hij kwam terecht in Ludwigshafen am Rhein, een stad die regelmatig gebombardeerd werd. Hij maakte daar de bevrijding mee. Op 13 mei 1945 kwam hij als gevolg van een auto ongeluk om. Hij was met een Amerikaanse auto op weg terug naar Amsterdam, toen deze op tegen een boom reed. Alle inzittenden kwamen om. Hij werd in eerste instantie begraven op de begraafplaats van Ludwigshafen en halverwege de jaren '50 herbegraven op het Nederlands Ereveld Frankfurt.



Zes zeeverkenners van groep 3 De Batvieren kwamen om tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarvan vijf in het verzet; Hans Schippers, Tobias Biallosterski, Ben Biallosterski, Leo Frija en Jacques Bak. Wim van Bentum kwam om in Duitsland tijdens de Arbeitseinsatz en schipper Gerrit Koopmans overleed vlak na de oorlog door ziekte. Ze werden door groep 3 herdacht in een speciale uitgave van *De Spil*, het maandblad van de groep, van 8 oktober 1945. Stuurman Dick Hütter schrijft hierin een gedicht; *Het is stil rond het graf / Slechts de wind fluit zijn lied / Van de vrijheid en van de zee / En doet klap'ren hun vlag / Als erezalut / En geeft hun Gods zegen mee.*

## Meer informatie

[Willem Anthonie van Bentum | Oorlogsgravenstichting](#)

[Lichtstraal » Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten \(ssrp.nl\)](#)

Lichtstraal, een Zeeuwse Klipper met een rijke geschiedenis, Everard Peter van Emmerik, 2024

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no. 8, 1940 » 1940-09 - Pag. 22 | Delpher](#)

[Willem Anthonie van Bentum \(Amsterdam, 30 april 1923 - Ludwigshafen am Rhein, 13 mei 1945\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Indexen \(archieff.amsterdam\)](#)

Speciale uitgave van *De Spil*, maandblad van Groep III, oktober 1945

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.