

Wietze Koudenburg is op 2 mei 1924 geboren in Rotterdam. Hij was de zoon van Hendrik Jacob Koudenburg en Gerritdina Buringa. In 1925 verhuisde het gezin naar Vlaardingen. Het gezin bestond uit drie broers en drie zussen.

In november 1936 werd hij in *De Verkenner*, officieel orgaan van de Padvinders beweging in Nederland welkom geheten bij de Prins Mauritsgroep in Vlaardingen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog ging hij naar Duitsland, mogelijk als dwangarbeider in het kader van de Arbeitseinsatz. Hij overleed op 5 juni 1944 in Bad Homburg. Op de Duitse overlijdensakte staat dat hij is overleden aan een acute hartspierontsteking.

Hij ligt begraven op het Nederlands Ereveld Frankfurt.

Meer informatie

[Wietze Koudenburg | Oorlogsgravenstichting](#)

[Wietze Koudenburg \(Rotterdam, 2 mei 1924 - Bad-Homburg, Obertaunuskreis, 5 juni 1944\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

De Verkenner, november 1936

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.