



Alphonsus Maria Schlüter is geboren op 8 april 1916 in Amsterdam. Hij was de zoon van Georgius Henricus Schlüter en Anna Maria Knebel. Hij volgde twee jaar Ulo en werd kantoorbediende bij een verzekeringsmaatschappij.

In 1935 werd hij gekeurd voor militaire dienst. Op zijn keuringskaart staat dat hij leider bij de Padvinders was, verbanden kon leggen en kon seinen. In september 1935 kreeg hij zijn erkenning als scoutsleiding bij de Olav groep in Amsterdam. Hij stopte na de zomer van 1937.

Hij trouwde op 1 oktober 1942 met Albertinga Haakman in Amsterdam. Ze kregen vier kinderen.

Tijdens de oorlog werd hij opgepakt en kwam op 18 augustus 1943 terecht in Kamp Amersfoort. Hij kreeg kampnummer 1063. Hij verliet op 26 augustus 1943 het kamp en werd mogelijk vrijgelaten en naar huis gestuurd want op die dag waren er geen transporten.

Op 6 januari 1973 is Alphonsus overleden in Amsterdam.

Meer informatie

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 19, 1935, no. 8, 1935 » 1935-09 - Pag. 10 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no. 7, 1937 » 1937-07 - Pag. 28 | Delpher](#)

[Alphonsus M. Schlüter \(Amsterdam, 8 april 1916 - Amsterdam, 6 januari 1973\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Indexen archiefkaart \(archieff.amsterdam\)](#)

[Indexen militiekaart \(archieff.amsterdam\)](#)

Archief Nationaal Monument Kamp Amersfoort

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.