

Willem Henri van Helsdingen is geboren op 4 maart 1888 in Ambon, NOI. Hij was de zoon van Carel Christiaan van Helsdingen en Susanna Henriette Jellesma. Hij was de jongste in een gezin van acht kinderen. Zijn vader was onderwijzer.

Toen hij drie jaar overleed zijn moeder en hij werd door zijn grootmoeder in Nederland opgevoed; de vader keerde terug naar Indië. Hij ging naar de HBS en studeerde daarna rechten in leiden.

Hij besloot voor werk naar Nederlands Indië te vertrekken. Na een Indologische studie werd hij in 1914 aangesteld bij de griffie van de Raad van Justitie te Batavia. In 1916 ging hij over naar het departement van Onderwijs en Eredienst als commies-redacteur. Weer twee jaar later volgde zijn benoeming tot referendaris bij de zojuist in het leven geroepen Volksraad, en nog eens twee jaar daarna werd hij benoemd tot adjunct-secretaris bij dit Indische protoparlement. Bij de Volksraad bleef Van Helsdingen van 1918 tot 1932 werkzaam. Hij trouwde op 5 oktober 1929 met Anna Maria Eerdmans en ze kregen drie kinderen. Zijn vrouw overleed in 1935.

De eerste werkers.

Onder de eerste werkers, welke den Heer Smits te hulp snelden in 1914 en 1915 hebben de dames Uilkens, van Gelder en de Bruyn, en de heeren maj. De Jager, kapt. Elshout, luit. Oomes, Mr. W. H. van Helsdingen en Nauta (de laatste te Bandoeng) zich een blijvend naam veroverd.

Hij behoorde tot één van de eerste werkers van de Nederlandse Padvinders in Nederlands Indië. Hij verzorgde onder andere de technische rubriek in Het Padvindersblad; officieel orgaan der Vereeniging Nederlandsch Indische Padvinders. In 1930 was hij

lid van het hoofdbestuur van de NIPV. Hij was toen secretaris van de Volksraad. Hij werd lid van de Raad van de Vereniging toen hij in november 1932 werd benoemd tot burgemeester van Soerabaja. Een onverdeeld succes was zijn burgemeesterschap in de moeilijke crisistijd niet; zo kwam hij in de Soerabajase gemeenteraad in botsing met het Indo-Europeesch Verbond. Drie jaar later werd hij voorzitter van de Volksraad.

Nadat Van Helsdingen in 1939 met pensioen was gegaan, ging hij naar Nederland en woonde in Apeldoorn. Hij ontpopte zich als publicist over allerlei Indische zaken. Politiek was hij in de eerste oorlogsjaren actief in de Christelijk-Historische Unie (CHU) en in De Nederlandsche Unie. Tussen 15 november 1944 en 5 februari 1945 zat Willem Henri van Helsdingen gevangen in Kamp Amersfoort. Hij had kampnummer 8968.

Na de oorlog had hij diverse functies als adviseur, onder andere rond de nieuwe verhoudingen in het koninkrijk.

Hij overleed op 3 november 1985 in Den Haag.

Meer informatie

[Helsdingen, Willem Henri van \(1888-1985\) \(knaw.nl\)](https://www.knaw.nl/nl/verleden/willem-henri-van-helsdingen)

[Willem Henri van Helsdingen \(Ambon NI, 4 maart 1888 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Search for documents in the Arolsen Archives \(arolsen-archives.org\)](#)

[Het Padvindersblad; officieel orgaan der Vereeniging Nederlandsch Indische Padvinders, jrg 10, 1924, no. 2, 1924 » 1924-02 - Pag. 5 | Delpher](#)

[Het Padvindersblad; officieel orgaan der Vereeniging Nederlandsch Indische Padvinders, jrg 11, 1925, Deel: Proefnummer, no. 3, 19-02-1925 » 19 feb 1925 - Pag. 5 | Delpher](#)

[Het Padvindersblad; officieel orgaan der Vereeniging Nederlandsch Indische Padvinders, jrg 16, 1930, no. 1, 20-01-1930 » 20 jan 1930 - Pag. 2 | Delpher](#)

[Het Padvindersblad; officieel orgaan der Vereeniging Nederlandsch Indische Padvinders, jrg 20, 1934, no. 2, 1934 » 1934-02 - Pag. 6 | Delpher](#)

[Het Padvindersblad; officieel orgaan der Vereeniging Nederlandsch Indische Padvinders, jrg 20, 1934, no. 3, 1934 » 1934-03 - Pag. 10 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.